

# ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ Η

## Κατάληψη αναρχικών στο παλιό νοσοκομείο

Κατέλαβαν το κτίριο του Νεκροτομείου όπου θα πραγματοποιηθεί και... εκδηλώσεις - Τι γράφει η ανακοίνωσή τους

ΣΥΝΔΡΟΜΕ:

Τελικά τους πρόλαβαν οι... αναρχικοί.

στο παλιό νοσοκομείο

Σημείωση Ε.Θ:

Μέχρι τώρα στην περιοχή μας δεν είχαμε τέτοια "φρούτα",  
Τώρα μένει να δούμε πως θα λειτουργήσουν οι τοπικές Αρχές.

Σ. Κ.

νοσοκομείο

...εκδηλώσεις - Τι γράφει

...οι... αναρχικοί.

Το παλιό Νοσοκομείο Αλεξ/πόλης που το διακρίνουν ο

Κτίριο - Αρχειοθήκη - Νοσοκομείο - Φωτογραφία



ΤΕΥΧΟΣ 22  
ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2016  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ



ΔΕΧΟΜΕΘΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΙΚΕΣ  
ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ  
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ  
ΣΥΜΜΙΑΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΙΟΥ  
ΑΣΕΠΙ ΣΤΟ  
antifathrash@espiv.net

Η τοπική φυλλαδούλα που λατρεύουμε να μισούμε, παρόλη την προσπάθεια που καταβάλαμε για μια ακόμη φορά, δε μας αφήνει να μην ασχοληθούμε με τις μπουρδες της. Η "ανεξάρτητη" αυτή φωνή της θράκης λοιπόν, τις τελευταίες ημέρες πέρα από τα εντελώς τυχαία ποιήματα που δημοσιεύει από τους δημοκρατικούς αναγνώστες της, αφιερώνεται στην μνήμη του "αείμνηστου στρατηγού" της χούντας πατακαού, και τα άρθρα του εκδότη της "για όσους μετανόητους χολεριασμένους δεν έχουν την γενναιότητα και τιμιότητα, να αναγνωρίσουν το μέγα έργο που προσέφερε στην Πατρίδα ο Ιωάννης Μετάξας", ασχολήθηκε και με την κατάληψη του παλιού νεκροτομείου.

Ο δρος "φρούτα" που χρησιμοποιεί στο άρθρο του ο μέγας εκδότης είναι ιδιαίτερα τιμητικός κατά την ταπεινή μας άποψη για τους συντρόφους της κατάληψης, αφού μετά την δημοσίευση του άρθρου οι σύντροφοι της φρουτοπίας, έδειξαν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους, όπως άλλωστε μπορούμε να δούμε και στην φώτο του εξωφύλλου μας με τον δαιμόνιο δημοσιογράφο Πίκο Απίκο, γεμίζοντας τους τοίχους της πόλης με το σύνθημα "Η ΦΡΟΥΤΟΠΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΠΑΛΙΟΥ ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΑ ΦΡΟΥΤΑ ΤΟΥΣ".

Σε ανακοίνωσή του, ο στρατηγός της Φρουτοπίας comandante Φώντας το σκληρό καρύδι, αναφέρει κατα λέξη: «Θα τους καρυδώσουμε τους εχθρούς μας!»



Ακόμη μια αχρείαστη έκδοση, στα όρια της γραφικότητας που κανονικά θα μοιραζόταν από λούμπεν διανομείς φυλλαδίων, πακέτο με φυλλάδια για σόμπες, φροντιστηρία και live show, αλλά λόγω έλλειψης μπάζετ, τα μοιράζουμε μόνοι μας. Παλαιότερα τεύχη μας μπορείτε να βρείτε με μια επίσκεψη στο <http://antifathrash.espivblogs.net/>

Σημείωση αντιφα θρας:

ΠΙΣΩ ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ - ΕΜΠΡΟΣ ΦΡΟΥΤΟ-ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ

Στις αρχές του Οκτώβρη, και ενώ η ζωή στην πόλη της Αλεξανδρούπολης συνεχίζει να κυλάει στους γνωστούς νοηλικούς ρυθμούς της, αποφασίσαμε και καταλάβαμε το κτίριο του παλιού νεκροτομείου, στο συγκρότημα κτιρίων του παλιού νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, που ήταν εδώ και χρόνια ερειπωμένο. Το κτίριο είχε εγκαταλειφθεί πλήρως, όπως και χιλιάδες άλλα δημόσια κτίρια στη χώρα, δείχνοντας το πόσο πολύ ενδιαφέρεται το κράτος για την τύχη τους. Ήταν σε άθλια κατάσταση και είχε αφαιρεθεί να ρημάζει, να γίνεται εστία μόλυνσης και αιτία υποβάθμισης της γειτονιάς. Μια εικόνα που πλέον ανήκει στο παρελθόν.

### Ποιοι είμαστε:

Είμαστε ένα σύνολο εργατών, φοιτητών, μαθητών και ανέργων, ένα μέρος των καταπιεσμένων που έχει αντιληφθεί πως το κράτος, το κεφάλαιο και ότι αποτελεί το σύστημα, μας εκμεταλλεύεται και μας περιθωριοποιεί.

### Γιατί κατάληψη:

Στην εποχή της καπιταλιστικής κρίσης και ενώ οι τράπεζες έχουν ξεκινήσει τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας, πολλά κτίρια μένουν αχρησιμοποίητα σε αντίθεση με τις ανάγκες μας. Για τον λόγο αυτό εναντιωνόμαστε στο σύστημα της ιδιοκτησίας, απορρίπτουμε τη διαμεσολάβηση του κράτους και των τοπικών αρχόντων και προχωράμε στην χρήση του κτιρίου για τους δικούς μας σκοπούς.

### Τι θέλουμε:

Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε ένα σημείο αναφοράς στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, με την έναρξη μιας δομής που θα στεγάσει αντιεραρχικές, αντιρατσιστικές, αντιεξιστικές, αντιομοφοβικές και αντιεμπορευματικές ιδέες και πράξεις.

### Τι δεν θέλουμε:

Δεν θέλουμε καμία συνδιαλλαγή και στεκόμαστε εχθρικά απέναντι σε κάθε είδους κομματικές, χουλγκανικές, θρησκευτικές και πατριωτικές μαφίες και πρέζες.

Στο κατειλημμένο κτίριο θα πραγματοποιούνται ανοιχτές εκδηλώσεις, συζητήσεις και προβολές.

Καλούμε όσους και όσες αναγνωρίζουν ότι βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά, να πλαισιώσουν το εγχείρημα με τη συμμετοχή τους.



Αγαπητέ μας παράταιρε αναγνώστη, πληροφόρηση ΔΕΝ προσφέρουμε και ούτε θέλουμε. Πράγματι είμαστε όλοι μπουκμένοι από υπερβολική άχρηστη πληροφορία αλλά μηδέν γνώση, με αποτέλεσμα οι απόψεις που κυκλοφορούν στην πιάτσα να μην είναι τόσο πολλές όσο νομίζεις. Βασικά είναι το πολύ δυο: η άποψη των κυρίαρχων και όλων τους στηρίζουν και η αντίθετη, ανταγωνιστική άποψη. Στο παράδειγμά μας, η μια άποψη λέει ότι η γυναίκα πρέπει να είναι μηχανή παραγωγής παιδιών υποταγμένη στον άντρα, δηλαδή η άποψη των χριστιανών και των καφενειοπαρμπάδων (και δυστυχώς άποψη κάποιων συντρόφων). Από την άλλη μεριά η άποψη όλων εμάς που για διάφορους λόγους χεστήκαμε για το έθνος και την υπογεννητικότητα που το απειλεί και δεν πολυαποκτιζόμαστε για τη διαίωνιση του είδους γενικά. Θεωρούμε λοιπόν χρήσιμο για τους σκοπούς της καταστολής αυτής της σάπιας κοινωνίας το να δουλεύεται και να εκφράζεται δημόσια και η άποψη των εχθρών της (και η αφεντιά μας ανάμεσά τους), όχι μόνο η άποψη των κάθε λογής αφεντικών με χίλιες μεταμφιέσεις. Και φυσικά αυτές οι απόψεις δεν είναι για κορνίζα, είναι προϋπόθεση για να έχει νόημα οποιαδήποτε πράξη κάνουμε, αντί να γυρνάει εναντίον μας.

*\* (Το κείμενο στο οποίο αναφέρεται ο αποστολέας του email αναζητήστε το στο προηγούμενο τεύχος του antifathrash, no 21.*

*Για το ποια είναι η προχθεσινή, στην οποία επίσης αναφέρεται ο αποστολέας, ανατρέξτε στο τεύχος 11.)*