

ΤΙ ΜΠΑΝΙΣΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ!

Ο τσαρλατάνος αυτού του μήνα έχει λέει 600 δις κάπου (σε ομόλογα, σε στρώμα, στην αερομονόπολη;) άλλα δεν του τα δίνουν (;) αλλιώς θα χαιρόταν πολύ να τα διαθέσει για τη σωτηρία της χώρας. Μέχρι να γίνει τούτο, σας περιμένει στο μαγαζί του όπου σας ξεχρεώνει τράπεζες, σας εξοφλάει χρέη στην εφορία, σας ξεβουλώνει νεροχύτες, με αντάλλαγμα προφανώς να πουλήσετε την ψυχή σας στο Δία, αν κρίνουμε από την αισθητική και τα σύμβολα. Περιμένουμε να μάθουμε κάθε πότε έχουν οι έλληνες συνέλευση, αν έχει έστω και το μισό χαβαλέ από τις συνελεύσεις στο αναγνώστηριό δεν τη χάνουμε με τίποτα!



Φέτος το καλοκαίρι, εφόσον βαρεθείτε να πιάνετε ποκεμον ή δεν βρίσκετε άλλα σε ακτίνα χιλιομέτρων- μπορείτε να σπαταλήσετε εξίσου θαυμάσια τον υπερπολύτιμο σας χρόνο μπαίνοντας στο <http://antifathrash.espinblogs.net>, όπου μπορείτε να βρείτε παλιότερα τεύχη από αυτή την φανταστική φυλλάδα που κρατάτε στα χέρια σας αυτή την ώρα!



ΤΕΥΧΟΣ 21
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΓΙΑ ΚΑΚΟΠΡΟΑΙΡΕΤΗ ΚΡΗΤΙΚΗ,
Η ΓΙΑ ΑΠΑΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΕΛΟΣΙΑΝΤΩΝ ΓΡΑΦΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ
antifathrash@espinet

ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΚΑΙΝΙΚΕΣ
ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΛΟΤΣΕΠΕΣ ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΣ, ΠΑΡΕΜΕ ΜΕ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑ
ΣΧΕΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ!

Εν Χριστώ Αδελφοί και Αδελφές, η αυτού
σεβασμιότης μητροπολίτης Θεσσαλονίκης σας
προειδοτοιοει:
Οι καταλήψεις βλάπτουν σοβαρά την ορθοδοξία!



Μεγάλη ξειδιαντροπία από μεριάς των μπάτσων τον τελευταίο καιρό! Εκτός από τους ελέγχους στο δρόμο και τα τραβήγματα στο τμήμα για εξακρίβωση που έχουν γίνει συχνότερα, το καινούριο τους βίτσιο είναι να περνάνε με τις μηχανές μέσα από το ίδιο το πάρκο μας και να κοζάρουν, πράγμα που ήταν μέχρι τώρα ανήκουστο. Εμείς από την άλλη που αράζουμε κάθε βράδυ εδώ, μπορεί να μην οργανωνόμαστε ην επανάσταση ή τη ληστεία του αιώνα, μπορεί απλώς να πίνουμε μπύρες και να λέμε **μασάλια**, αλλά έτσι χτίζεται σιγά-σιγά και αθόρυβα μια κοινότητα που μοιράζεται τα ίδια ζόρια, την ίδια αδεκαρία και την ίδια ξενέρα για το πώς θα σηκωθεί αύριο το πρωί. Μπορεί εμείς να μην το καταλαβαίνουμε, αλλά οι προϊστάμενοι των μπάτσων του ξέρουν και το παραξέρουν, γι'αυτό μας κουβαλιούνται κάθε λίγο ώστε να παρενοχλούν τη δημιουργία αυτής της κοινότητας που λέγαμε, να τους βλέπουμε που μας βλέπουν για να μη μας πταίνουν παράξενες ιδέες σαν κι αυτές που γράφονται σ'αυτό το παλιοφυλλάδιο.



ΒΑΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ: ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ!

Όταν ψάχνουμε για συνθήματα, καλό είναι να αναρωτηθούμε, μήπως αυτό που λέμε μπορεί να το αφομοιώσει ο καπιταλισμός και να το βάλει να δουλέψει για λογαριασμό του; Ή ακόμα χειρότερα, μήπως το έχει ήδη κάνει; Ας πάρουμε για παράδειγμα το πρόταγμα της αυτοδιαχείρισης που είναι και της μόδας. Πρώτα λίγη ιστορία: η αυτοδιαχείριση ήταν ριζοσπαστικό αίτημα πριν από καμιά κατσαυτάρι χρόνια, όταν εξέβαρε το κίνημα των εργατών-μαστόρων, οι οποίοι έχοντας τη γνώση της δουλειάς τους ήταν σε θέση να οργανώσουν και να λειτουργήσουν τα εργοστάσια για λογαριασμό τους. Η απάντηση των αφεντικών ήταν ο φορντισμός, η αφαίρεση της γνώσης από τους εργάτες και το κομμάτισμα της δουλειάς ώστε να γίνεται από "ανειδίκευτους". Το αίτημα της αυτοδιαχείρισης έχασε το νόημά του, αφού τώρα πια ακόμα και να έπαιρναν οι εργάτες τον έλεγχο των εργοστασίων, δεν ήξεραν τι στο διάολο να τα κάνουν. Τα όνειρα της αυτοδιαχείρισης αντικαταστάθηκαν από τη σχιαμάρα για τη δουλειά, τις κοπάνες, το σαμποτάζ, αυτό που γενικά ονομάστηκε άρνηση εργασίας κατά τις ταραγμένες δεκαετίες των '60s και '70s. Η απάντηση των αφεντικών αυτή τη φορά ήταν αυτό που οι ιδεολόγοι τους αποκαλούν έκρηξη του τριτογενούς τομέα, που αν τον χαρακτηρίζει κάτι είναι η απαίτηση για πρωτοβουλίες, αποφάσεις, οργανωτικότητα κλπ από πλευράς του εργάτη. Η αυτοδιαχείριση δεν είναι πια επαναστατική διεξόδος, αλλά απαίτηση των αφεντικών! Αυτό είναι πιο φανερό στην ελληνική οικονομία όπου κυριαρχούν τα μικρά μαγαζιά και οι αυτοαπασχολούμενοι, θα μπορούσαν όλοι αυτοί να λένε ότι είναι αυτοδιαχειριζόμενοι, so what? Έτσι η αυτοδιαχείριση ιστορικά έχει αφομοιωθεί από τον καπιταλισμό ώστε όχι μόνο να μην τον απειλεί, αλλά σε πολλές περιπτώσεις να τον βγάζει και από τα δύσκολα. Οπότε η αυτοδιαχείριση είναι καλή για όσους θέλουν να κάνουν μερεμέτια στον καπιταλισμό για να γίνει πιο υποφερτός, αλλά όσοι επιθυμούμε την καταστροφή του χρειάζεται να σκεφτούμε τίποτα άλλο πιο φρέσκο. Σε επόμενο επεισόδια θα σας πούμε και για την αυτοοργάνωση, εκεί να δείτε φάση!

Πού τα ξέρουμε όμως όλα αυτά; Αφορμή για αυτές τις σκέψεις ήταν τα όσα διαβάσαμε και συζητήσαμε τη χρονιά που μας πέρασε παρακολουθώντας τον κύκλο αυτομόρφωσης με τίτλο "Η εργατική τάξη περήφανη και απειλητική μέσα από την ιστορία της" που διοργάνωσε η Σέχτα Αυτομόρφωσης "Αισχρή Μειοψηφία", με τη συμμετοχή συντρόφων από Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη και Αλεξ'πολη.

ΕΝΘΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

"Όχι άλλες έκτροώσεις!

Ορθόδοξη Αγκαλιά
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΚΑΙ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Βιοβίη 22-23 Αλεξάνδρουπολη

Έπεται στα χέρια μας αυτό το διαμάντι και αισθανόμαστε να χάνουμε το νόμπελ λογοτεχνίας μέσα απ'τα χέρια μας. Πραγματικό αριστούργημα μισο-γυνησιμού όπως μόνο ο ορθόδοξος χριστιανισμός μπορεί να προσφέρει, του είδους άμα κάνετε έκτρωση θα έχετε τύψεις και ψυχολογικά προβλήματα. Φυσικά σαν γνήσιος πιστός και πατριώτης, ο συγγραφέας δεν ξεχνάει να σιχτηρίσει και τα μνημόνια. Λοιπόν η Ορθόδοξη Αγκαλιά βγάζει στο δρόμο ένα μπάρμπα που προσπαθεί να πείσει συντρόφισσες και φίλες να κάνουν όσο πιο π ολλά παιδιά μπορούν για να μη χυθεί το έθνος, άλλωστε η έκτρωση είναι και αμαρτία. Εμείς βέβαια στο αντίφα thrash είμαστε και ανθέλληνες και αντίχριστοι, οπότε αυτά τα θέματα τα έχουμε λυμένα.

Επειδή όμως το crew μας αποτελείται μέχρι σήμερα μόνο από άντρες, μπορούμε μόνο να πούμε ότι η έκτρωση ή η εγκυμοσύνη θα έπρεπε να είναι επιλογή της γυναίκας και μόνο, ούτε του μπαμπά ούτε του συζύγου ούτε του παπά ούτε κανενός άλλου κερατά.