

Συνεχίζει να μοιράζεται και το νέο έτος, χέρι με χέρι, στα πιο κοσμοπολίτικα νυχτερινά κέντρα, χάρη κλάς ρεστοράν και μεγάλα σαλόνια (για το ξεκάρφωμα). Αν παρόλα αυτά σας ενδιαφέρει αυτό που βλέπετε και θέλετε να μάθετε περισσότερα, πάνω στο βιθοφόρο αναγράφεται (σχετικά) καθαρά που μπορείτε να μας βρείτε.



<http://antifathrash.espivblogs.net>

Για επικοινωνία: antifathrash@espiv.net



ISSUE 10
JANUARY 2016
ALEXANDROUPOLIS



THE
CURSE OF
GATZA!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

[κουτοπρόνηρη κριτική]-*να καλά εσάς ο ένας σας βρωμάει επειδή αγαπάει το κράτος, ο άλλος σας ξυνίζει επειδή δε μισεί τα αφεντικά, όλο γκρινιάζετε αλλά κι εσείς οι ίδιοι είστε μέσα στο σύστημα, αφού δουλεύετε σε καπιταλιστικές επιχειρήσεις και παίρνετε μισθό μέσω τράπεζας!*

[απάντηση υψηλού επιπέδου]-*ήμαρτον ρε! υπάρχει δηλαδή κανείς που μπορεί να πει ότι ζει έξω από "το σύστημα"; και που ζει, σε κτίρια ξερονήσι ανοιχτά της Σαμοθράκης; και άμα τη βρίσκει στο έτσι, τι τον ενδιαφέρει το Ροβινσώνα η αναρχία και η προλεταριακή επανάσταση και τα ρέστα; εμείς από την άλλη, δυστυχώς δεν έχουμε σοβαρές επιλογές για ζωή έξω ή δίπλα από τον καπιταλισμό, έτσι είμαστε αναγκασμένοι να βρούμε τρόπο να τον πολεμήσουμε. γι' αυτό διαλέγουμε φίλους και εχθρούς ανάλογα με τη στάση τους απέναντι στον τρόπο που είναι οργανωμένες οι ζωές μας, δουλεύουν για την κατεδάφισή του ή τον ενισχύουν με μερμερία; Κατά τα άλλα, την επανάσταση δεν τη χρειαζόμαστε επειδή διαβάσαμε και μας φάνηκε σωστή και δικαία, αλλά επειδή δε γουστάρουμε να ξυπνήσουμε τη δεύτερα στις 7 το πρωί, την άμεση δημοκρατία να τη βράσουμε, αν θα εξακολουθούμε μ' αυτήν να πληρώνουμε νοίκι για το σπίτι που μένουμε. Δεν έχουμε έτοιμη απάντηση για το "τι να κάνουμε" αλλά τουλάχιστο το τι να μην κάνουμε είναι συνέχεια μπροστά στη μάπα μας.*

(ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ)

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΛΜΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

κάθε Δευτέρα από τις 21:00
στο Ανοιχτό Αναγνωστήριο (Ι.Καβύρη έναντι ταξί)
Βιβλιοπαρουσιάσεις - Θεματικές συζητήσεις - επιδείξεις τάπερ

Με συνείδηση ταξική, όχι εθνική! Για το χιόνισμα της προλεταριακής αντίστασης!

Αυτονομία εργατική οργάνωση



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
αντιξουσιαστικό βιβλιοπωλείο Mad Marx
<https://madmarx.espivblogs.net>

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ:



QUIZ

(για αδύναμους λύτες)

Το κοινο μπορεί να έχει, ο καρβανάς του βίντεο που έκανε θραύση εντρενερντ και κανάλια φετος τα χριστούγεννα, τραγουδώντας με τη μπάντα του στρατού "ο ένιωσα μεσα μου παντού" στη μέση του δρόμου, με τον lead singer (γνωστής); Death Metal μπάντας της Αλεξανδρούπολης;



Κανονικά θα γράφαμε ένα σχόλιο παρόμοιο με του προηγούμενου τεύχους (στραβόι πιλότοι στα f-16) για την καρβανοποίηση της τοπικής κοινωνίας που γίνεται παράλληλα με τις πυρετώδεις προετοιμασίες του ελληνικού κράτους για πόλεμο. Εδώ όμως, επειδή ο στρατιωτικός-παιδί της χορωδίας ποζάρει στον ελεύθερο χρόνο του και σαν ντεθμεταλλάς, το θέμα περιπλέκεται. Οι καιροί έχουν γίνει τόσο πονηροί που μπορεί κανείς να είναι κακός μεταλλάς, χαμογελαστός διασκεδαστής πεζοδρομίου και ραψωδός-μνητής του ελληνικού ιμπεριαλισμού, όλα μαζί ταυτόχρονα. Οι περισσότεροι αναγνώστες μας μάλλον θα αδιαφορούν και για τις τρεις ιδιότητες του συγκεκριμένου τύπου. Είναι όμως αφορμή για να αναρωτηθούμε: τα πρόσωπα που μερικές βρωρούμε σύμμαχους και συντρόφους τι άλλο μπορεί να είναι ταυτόχρονα; Όποιος δηλώνει αντιξουσιαστής μας κάνει χωρίς να έχει σημασία πώς βγάξει το ψωμί του; Αντίστροφα, όποιος είναι εργάτης τον θέλουμε κι ας κάνει στις σχέσεις και στον ελεύθερο του χρόνο ότι γουστάρει;