



# ANTIFA THRASH

Πρώτη φορά Αριστερά!



Η  
ΕΛΠΙΔΑ  
ΝΙΚΗΣΕ



Προηγούμενα τεύχη του Antifa Thrash θα βρείτε στο [https://madmarx.espiv.net/antifa\\_thrash.htm](https://madmarx.espiv.net/antifa_thrash.htm)

ΤΕΥΧΟΣ 9 - ΑΠΡΙΛΗΣ 2015  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  
ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
pmaa\_alex@yahoo.gr

# “Δόξα τον θεό, ήρθε η αριστερά να μας σώσει!”

Μπορεί να έχουν περάσει μόλις 2 μήνες από την μέρα που ανέλαβε την κυβέρνηση το συνθηλευμα των συνιστωσών της αριστεράς και των δεξιών αν.ελ. όμως φρόντισε να μας δείξει ήδη τα πρώτα σημάδια του τι έπεται.

Μετά από 2-3 κινήσεις εντυπωσιασμού για τα μάτια του κόσμου (απομάκρυνση ΜΑΤ στα εξάρχεια και κάγκελων από το προαύλια της βουλής) η συνέχεια ήρθε να μας δικαιώσει και να διαψεύσει τους διάφορους “συντρόφους” που “την ερίζαν” στον σύριζα, θολωμένοι από τις υποσχέσεις για κατάργηση φυλακών τύπου Γ, κατάργηση στρατοπέδων συγκέντρωσης, μεταίωση των επενδύσεων του χρυσού στις Σκουριές κλπ.

Μέσα στο ελάχιστο αυτό διάστημα είδαμε πέντε μετανάστες να πεθαίνουν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης της αμυγδαλέζας, τις δυνάμεις καταστολής να μπαίνουν ετοιθελικά για τυπικούς ελέγχους σε σπίτια συντρόφων του Α/Α χώρου, είδαμε τους πολιτικούς κρατουμένους να προχωράνε σε μαζικές απεργίες πείνας με κάποια από τα αιτήματα τους να είναι αυτά που υποσχέθηκε η συγκυβέρνηση προεκλογικά-και 1 μήνα μετά από την πλήρη αδιαφορία της κυβέρνησης προς τους απεργούς πείνας που ο ένας μετά τον άλλον άρχισαν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, τελικά να κατατίθεται νομοσχέδιο στη βουλή προς ψήφιση, για μετά το πάσχα-και βλέπουμε. Είδαμε τα ΜΑΤ και τους μεταλλωρύχους (!) στις σκουριές να επιτίθενται στην προγραμματισμένη συγκέντρωση εναντια στην εξόρυξη χρυσού, είδαμε τους ίδιους εισαγγελέεις που επί δεξιάς κυβέρνησης εκκενώναν καταλήψεις στα Γιάννενα, να πράττουν τα ίδια και με την αριστερή κυβέρνηση (ω τι έκπληξη!).

Η αριστερή κυβέρνηση έχει αποδεχτεί όλα όσα κατήγγειλε όσο καιρό ήταν στην αντιπολίτευση, το μνημόνιο, το χρέος, την αξιολόγηση και έχει καταφέρει να διαψεύσει όποιον πιστεύε ότι θα δούλευε για το αντίθετο. Εμείς δεν παραμυθιαστήκαμε στιγμή από τις εξαγγελίες τους. Αν κάποιοι θεωρούν ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ αριστερής και δεξιάς κυβέρνησης μάλλον θα πρέπει να αναθεωρήσουν στο κομμάτι της ταξικής και πολιτικής τους στάσης.



–“Τι συμβαίνει εδώ; Ο θεός ρώτησε. Τι συμβαίνει εδώ”.

–“Τι να συμβαίνει...Τίποτα δε συμβαίνει.”



–“Και συ που νομίζεις ότι βρίσκεσαι και θέλεις καλύτερο φαγητό;”  
–“Εγώ;...Στο χίλτον!”



–“Ποιός φύλακας σε βασάνισε και έκανες παράπονα στη διεύθυνση ρε κωλόπαιδο;”  
–“Εμένα; Κανένας!”



–“Μπα; Κάνεις και χιούμορ κωλόπαιδο ε; Γι αυτό, θα σε στείλω στην απομόνωση για να μάθεις να φέρεσαι”.

# ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ -ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΦΑ - ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ CHARLIE

Το υπερθέαμα “Τζιχαντιστές” τώρα στη γειτονιά σας! Περνάνε από εδώ, από τον Έβρο, πότε με τζάγκουαρ και πότε με πλαστικές βάρκες! Το γραφείο τύπου της ευπ (ή αλλιώς τοπικά μμε) προειδοποιεί ότι ανάμεσα σε όλους αυτούς που περνάνε παράνομα τα σύνορα, υπάρχουν και ύποπτα μούτρα με μοχθηρούς σκοπούς. Αν έχουν μείνει νοικοκυραίοι που δεν τους τρομοκρατούν οι αρρώστιες και η εγκληματικότητα, με τη νέα μπαρούφα της τρομοκρατίας οπωσδήποτε θα μασήσουν!

Δε θα επεκταθούμε σε θέματα γεωπολιτικής και το πώς βρέθηκαν στις συγκεκριμένες γωνίες του πλανήτη τόσο παρανοϊκοί με πολυβόλα στις καρότσες των αγροτικών να έχουν δικό τους κράτος. Θα μείνουμε περισσότερο στο έργο “δράση των τζιχαντιστών στην ευρώπη”. Λοιπόν οι οργανώσεις τύπου αλ κάρνα έχουν ξεχαστεί και τώρα πια η πρωτοκοσμική παράνοια βλέπει σαν απειλή τον κάθε μουσουλμάνο που μπορεί από μόνος του ανά πάσα στιγμή να γίνει αιμοσταγής αυτοαπασχολούμενος τρομοκράτης. Η εικόνα του φανατικού και ανορθολογικού ισλαμιστή δε χτίζεται τόσα χρόνια για πλάκα. Τελικά, αντί για λίγους γνωστούς των μυστικών υπηρεσιών, στόχος τους γίνεται το σύνολο των μουσουλμάνων κατοίκων της ευρώπης. Εντελώς τυχαία, οι τελευταίοι είναι μετανάστες ή απόγονοι μεταναστών, δηλαδή το ακραία υποτιμημένο κομμάτι της εργατικής τάξης. Η πολεμική διαχείριση του πάτου της ταξικής πυραμίδας εντείνεται και ζούμε σε μια από τις περιοχές όπου αυτό βρίσκει πρακτική εφαρμογή, βλέπε φράχτες και στρατόπεδα συγκέντρωσης. Καιρός να καταλάβουμε πως όταν τα αφεντικά λένε “αντιμετώπιση ισλαμικής τρομοκρατίας” εννοούν πειθάρχηση της πολυεθνικής εργατικής τάξης και τι σημαίνει αυτό για εμάς ως κομμάτι της. Φυσικά διαχωρίζουμε τη στάση μας από το πλήθος κρετίνων που τρέχουν να δηλώσουν ότι είναι Σαρλί. Που πρακτικά σημαίνει είναι το κράτος, είναι η αστυνομία, είναι ο στρατός, είναι ο καθένας τους ένα δουλοπρεπές κομματάκι του πρωτοκοσμικού ρατσισμού...



Μετά τη συντριβή του airbus στις γαλλικές Άλπεις, αρχικά είχαμε μπουχτίσει να ακούμε τις απέραντες παπαρολογίες κάθε είδους ειδικών για το τι ρόλο βαρούσε ο ψυχοπαθής συγκυβερνήτης. Μέχρι που αντιληφθήκαμε έντρομοι ότι τα “σοκαριστικά” ρεπορτάζ δεν αναφέρονται απλά σε ένα φουκαρά που πήρε στο λαϊμό του άλλους 150, αλλά περιγράφουν πάρα πολλούς και πολλές ανάμεσά μας. Οι φαινομενικά βλακώδεις και ασήμαντες πληροφορίες που ανακοινώνονται με στόμφο κάθε μέρα μας φαίνονται πολύ οικείες: άγχος, προβλήματα στη δουλειά, προβλήματα στις σχέσεις, ψυχοφάρμακα και αγωνία να κρατηθούν όλα αυτά κρυφά, με λίγα λόγια τον τρόπο ζωής ενός τεράστιου κομματιού των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών. Ακούμε αναλύσεις αναλύσεων για το πώς θα έπρεπε να επιτηρούνται καλύτερα οι ψυχικά ασθενείς από τις εταιρίες και το κράτος, να στιγματίζεται ένα τεράστιο φάσμα ατόμων με διαφορετικές ψυχικές διαταραχές που ξαφνικά έγιναν επικίνδυνοι και απρόβλεπτοι δολοφόνοι. Έτσι στρώνεται ο δρόμος για τη μεταστροφή του συστήματος υγείας από τη θεραπεία στην καταστολή, καθώς μαζί με τους γιατρούς νομιμοποιούνται να έχουν ευθύνη για τους ψυχικά ασθενείς και οι μάτσοι, ο στρατός και κάθε λογής ρουφιάνοι. Οι αποβλακωμένοι χρήστες των social media όπως πάντα χειροκροτούν τις κρατικές στρατηγικές ζητώντας περισσότερη ασφάλεια. Η στρατιωτικοποίηση της υγείας είναι κομμάτι του σύγχρονου φασισμού που συνεχίζει να καλπάζει καταπάνω μας, ακόμα και με τους νεοναζί στη φυλακή, ακόμα και με κυβέρνηση χωρίς γραβάτες.



–“Όπως βλέπω τελειώσατε τον κύκλο της σωφρονιστικής σας τιμωρίας. Τώρα λοιπόν που θα βγείτε στην κοινωνία των ανθρώπων ξανά, κανονικά θα έπρεπε να σας ευχηθώ καλή σταδιοδρομία. Αυτό όμως είναι αδύνατον. Γιατί όλοι σας είσατε αποβράσματα της κοινωνίας. Γεννημένοι κλέφτες. Καθάρματα. Αμαρτωλοί του κερατά. Πάλι εδώ θα ξαναγυρίσετε. Οι φυλακές της Αγίνας της Κέρκυρας και του Γεντί κουλέ σας περιμένουν...για να σας υποδεχτούν ξανά. Καλή επάνοδο λοιπόν! Είναι το μόνο που μπορώ να σας ευχηθώ!”

