

ΤΙ ΜΠΑΝΙΣΑ ΣΤΑ ΙΝΤΕΡΝΕΤΣ aka ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΗΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΦΙΣΟΚΟΛΛΗΤΕΣ

Άρθρο σε τοπικό ενημερωτικό site στο διαδίκτυο, μας αποκάλυψε ότι ο αντιπρόεδρος της δημοτικής κοινότητας αλεξανδρούπολης παντελής καλυμνιος, εκτός από μανιιώδης συλλέκτης τοιχοκολλημένων τοπικών αφισών, έχει λύσει και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα της δ. κοινότητας, οπότε το μόνο που του απέμεινε ήταν να προτείνει την θέσπιση προστίμων για τους αφισοκολλητές.

Φυσικά πέρα απο τα κηδεύχάρτα και τις αφίσες των αθλητικών συλλόγων που ενοχλούν το συμβούλιο, δε θα μπορούσαν να μείνουν ασχολίαστες και οι αφίσες των "αντιεξουσιαστών που έχουν κανει κατάληψη στο παλιο νοσοκομειο, και κανουν εξορμησεις απο κει", και μαλιστα "κολλάνε τις αφίσες και με παλιά κόλλα (!) που κανει δυσκολο το εργο της αποκόλλησης". Εμεις με τη σειρα μας οφειλουμε να ενημερωσουμε τον κύριο καλυμνιο οτι τον ευχαριστούμε για την πληροφορηση, γιατί μαλλον μας πιάσανε κοροίδα, εφόσον την κόλλα την είχαμε αγοράσει για καινούρια αλλά απ' οτι φαινεται μας πλασάρανε παλιά! Κάποιοι επιτήδειοι καταστηματάρχες μάλλον πουλάνε παλιές κόλλες, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται το εργο του δημου να ξεκολλησει τις αφίσες. Στο μέλλον θα κοιτάμε καλύτερα την συσκευασία της κόλλας για την ημερομηνία παραγωγής.

Σε περίπτωση που κάποιοι αναρωτιούνται, δεν είναι τόσο τυχαία η αναφορά του καλυμνιού στους "αντιεξουσιαστές του παλιου νεκροτομειου", αφού μια βολτα στο προφιλ του στο fb μας δείχνει οτι ακολουθεί σελίδες όπως "Εθνικό Μέτωπο", "Αγανακτισμένοι Αποφασισμένοι Έλληνας", "Πατρίδα & Έθνος, πάνω από όλα." κλπ.

Παρόλα αυτά εμεις θελουμε να ζητήσουμε από τον κύριο καλυμνιο, αν μπορεί να μας επιτρέψει να δουμε το πλούσιο αρχείο των αφισων που έχει συλλέξει γιατι μας λειπουν καναδυ παλαιότερες αφίσες του θρας που είχαμε κολλησει.



antifathrash.espivblogs.net

ΤΕΥΧΟΣ 23
ΜΑΡΤΗΣ 2017
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ



για επικοινωνία:
antifathrash@espiv.net

Οι καλύβες του μπαρμπα-Μπαγλαμά

Ο υπουργός άμυνας και βασιλιάς καρνάβαλος Π.Καμμένος αποφάσισε να πάρει υπό την προστασία του τις καλύβες στο δέλτα του Έβρου, όπως διαβάσαμε στο χαρτί υγείας με την εμπορική ονομασία Πρώτο Θέμα. Πρόκειται για τις αυθαίρετες παράγκες που χρησιμοποιούν κυνηγοί, ψαράδες, κτηνοτρόφοι και άλλοι διακινητές της περιοχής, και την ελάφρυνσή τους από τα πρόστιμα και τις διώξεις που αντιμετωπίζουν τα τελευταία δέκα χρόνια από την πολεοδομία και το δασαρχείο. Για το υπουργείο άμυνας αντίθετα, οι καλύβες "αποτελούν προκαλύμματα και αφορούν την εθνική άμυνα".



Το εθνικό έργο που επιτελούν οι ηρωικοί καταληψίες της περιοχής αποσαφηνίζεται παρακάτω, όπου αναφέρονται οι μεταναστευτικές ροές που έχουν αυξηθεί εξαιτίας του ύπουλου και απάνθρωπου τουρκικού κράτους (σύγκριση με τον ελληνικό παράδεισο ανθρωπιάς και αλληλεγγύης). Εδώ δεν έχει φράχτη, έχει βάλτο και η κυκλοφορία δε γίνεται με τζιπάκια της frontex αλλά με βάρκες των ντόπιων κυνηγών και ψαράδων, και το ελληνικό κράτος γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτοί εδώ και πολλά χρόνια κυνηγούν και ψαρεύουν ανάμεσα στα άλλα και μετανάστες εργάτες. Αυτό κι αν είναι εθνικό έργο, την προστασία του υδροβιότοπου θα κοιτάμε τώρα;

Πίσω από τη μάστρα του μάγκα υπουργού άμυνας που κόβει το βήχα της πολεοδομίας και των οικολογικών οργανώσεων, έστω ότι στη ζούγκλα του δέλτα του Έβρου δραστηριοποιούνται ανακατεμένοι άποροι ψαράδες, έμποροι ναρκωτικών, ερασιφίλες κυνηγοί και επιχειρηματίες trafficking. Ποιοί από αυτούς μπορούν να αντέξουν πρόστιμα και δικαστήρια από το 2008 μέχρι σήμερα;

Υποθέτουμε, όσο έχουν τα φράγκα και τα κονέ με τις αντίστοιχες υπηρεσίες, όσοι δηλαδή μπορούν να εγγυηθούν τις υπηρεσίες τους στο ελληνικό κράτος, και οι φουκαράδες να πάνε από κει που 'ρθαν. Η ανησυχία για παράνομες δραστηριότητες που συμβαίνουν στην περιοχή, όπως για όλες τις παράνομες δραστηριότητες παντού στο σύμπαν, σημαίνει απλά ότι αυτές έχουν μεγεθυνθεί τόσο ώστε να διεκδικούν λόγο στη διεξαγωγή τους και φυσικά μερίδιο από τα κέρδη οι πάσης φύσεως μπατασοστρατοδιοικητικοί μηχανισμοί.

Διαβάσατε αριστοτεχνική εφαρμογή της μαρξικής ανάλυσης για τη συγκέντρωση κεφαλαίου στην ελληνική επαρχία του 2017. Χρησιμοποιήθηκαν καλοσκοπισμένα πολιτικά εργαλεία που βρήκαμε στο Συνεργείο Αυτομόρφωσης "Τόλμη και Αυτονομία". Το λιγότερο που περιμένουμε από το κίνημα, τώρα που πέρασε η μόδα του φράχτη, είναι η διοργάνωση πανελλαδικής πορείας στις καλύβες του Δέλτα του Έβρου, πάρτε μαζί σας κουνουπέλαιο και σωσίβια.

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΕΚΚΛΕΙΣΑΝ... ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ;



Εικόνες σαν αυτή από πάνω, θα σταματήσουν να κοσμούν το στενάκι της οδού Μαζαράκη από δω και στο εξής, αφού εν μια νυκτί, και χωρίς προειδοποίηση, τα γραφεία της φασιστοσυμμορίας στην αλεξανδρούπολη έκλεισαν, εξαφανίζοντας κάθε ίχνος ότι κάτι είχε υπάρξει εκεί στο παρελθόν! Σαν κεραυνός εν αιθρία ακούστηκε η είδηση αυτή στους κύκλους του αντιφασιστικού χώρου της πόλης, αφού το κλείσιμο αυτό δεν σφειλόταν στο "αντιφά κίνημα" ή σε άλλους εξωγενείς παράγοντες, αλλά τα καταφέραν εξίσου καλά και μόνοι τους!

Προσπάθειες μας να αλιεύσουμε περισσότερες πληροφορίες για το ζήτημα, μέσω του διαδικτύου στέφθηκαν από απόλυτη αποτυχία (!), αφού τα τοπικά ενημερωτικά site που ήταν παλαιότερα πανταχού παρών για να καλύψουν τις επιθέσεις στο κτίριο, αυτή τη φορά μαλλον δεν πήραν χαμπάρι τι παίζεται κάτω από τη μύτη τους.

Εμεις με τη σειρά μας, να υπενθυμίσουμε στους συντρόφους του αντιφασιστικού κινήματος στην πόλη, ότι μπορεί τα γραφεία να έχουν κλείσει (προσωρινά); αλλά οι ίδιοι φασίστες,ρατσιστές,φιλοναζιστές,ακροδεξιοί κάτοικοι μας περιτριγυρίζουν ακόμα, και δε σημαίνει ότι δε μπορούν να οργανώνονται, οπότε το νου μας ρεμάλια.