

ΣΤΡΑΒΟΙ ΠΙΛΟΤΟΙ ΣΕ F-16

Εδώ και πεντέξι χρόνια ακούμε ότι το ελληνικό κράτος ζορίζεται να τα βγάλει πέρα. Σε διεθνές επίπεδο τώρα, λόγω καπιταλιστικής κρίσης η τιμή της κηροζίνης που καίνε τα αεροπλάνα έχει φτάσει στα ύψη. Παρόλα αυτά, το κράτος των αριστερών απόγονων του Κολοκοτρώνη, όταν πρόκειται για τόνωση εθνικού φρονήματος και πολεμικές προετοιμασίες, το χρέιμα δεν το λογαριάζει. Κουφαθήκαμε πρόσφατα με την επίδειξη F-16 στην Αλεξανδρούπολη με το γνωστό πιλότο-σούουμαν που έχει πάρει στις μεσημεριανές εκπομπές τη θέση που άφησε κενή ο Βαρουφάκης.



Διαβάζουμε στην επίσημη ιστοσελίδα της πολεμικής αεροπορίας ότι το πρόγραμμα των επιδείξεων "σκοπό έχει (...) την τόνωση του ηθικού τόσο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων όσο και της Ελληνικής κοινωνίας ενώ παράλληλα προβάλλει την μαχητική ικανότητα και το γενικότερο έργο της Πολεμικής Αεροπορίας". Τονωθείτε ρεμάλια, το κράτος σας ψοφάει για πόλεμο, μικρή και εξαρτημένη χώρα my ass!

πως το
μιλαμε το
εγγλέζικο, ά;



ISSUE 17
NOVEMBER 2015
ALEXANDROUPOLIS, 68100

For general questions about us and our courses, please visit our FAQ page at <http://antifathrash.espivblogs.net>. If you cannot find your answer please contact us through antifathrash@espiv.net



THIS LEAFLET IS BEING DISTRIBUTED HAND BY HAND OUT IN THE STREETS OF ALEXANDROUPOLIS, GR, 68100. THIS IS A HIGHLY EFFECTIVE APPROACH TO MAKE SURE YOU GET EVERY ISSUE (HOWEVER IT DOESN'T REALLY ENSURE THAT YOU ACTUALLY READ IT)



Γιατί οι πορείες στο φράχτη είναι κακή ιδέα

Ας αναρωτηθούμε πρώτα γιατί γίνεται μια πορεία γενικά. Και ας δεχτούμε για αρχή το πιο απλό, ότι κάποιος θέλουν να διαμαρτυρηθούν για κάτι, να μεταδώσουν ένα μήνυμα για κάτι που τους αφορά. Αμέσως προκύπτει το πρόβλημα όταν οι κάποιιοι οργανώνουν την πορεία τους στη μέση του ποικιλιά, πού στον κόρακα θα μεταδοθεί το μήνυμα; Στην περίπτωση που μας ενδιαφέρει εδώ, το "κοινό" της πορείας στο φράχτη κανονικά θα περι-οριζόταν σε μπάτσους και συνοριοφύλακες, όμως οι σύντροφοι στάθηκαν τυχεροί και βρέθηκαν και δέκα χωριάτες να τους γιουχαρούν, φύγεται ρε άπλυτοι απ'το χωριό μας κλπ. Υποθέτουμε ότι σε ανάλογες περιπτώσεις, πχ όταν ξεβράζονται μετανάστες σε κάποιο ξερονήσι πηγαίνουν οι σύντροφοι για πορεία στα κατσάβραχα για να τους ακούσουν οι λιμενικοί και οι γλάροι;



Πέρα από την πλάκα αυτή η νοοτροπία δράσης ("μόνο εμείς, οι μπάτσοι και οι κάμερες") είναι η πιο ακραία εκδοχή απομόνωσης και αδράνειας, αφού η θρυλική Απελευθέρωση Στην Κοινωνία που επαγγέλλονταν συνήθως οι αντιεξουσιαστές πείει περίπατο. Ακόμα χειρότερα από περίπατο, η απειθυσ-ση ξεφεύγει από τον έλεγχο και τις προθέσεις των ηρώων που κάνουν το ποδαρόδρομο και μεσολαβείται από δημοσιογράφους επαρχιακών κανα-λιών και κουτσομπολιότικα blogs (thraikinet, e-ενγros, indymedia...). Α να και το vice.com, δηλαδή ο ANTI για όσους αφελείς πιστεύουν στην εναλ-λακτική ενημέρωση.

Και εντάξει να δεχτούμε ότι κάποιες δυνάμεις ανώτερες ακολουθούν το ταπεινό μας κίνημα και διαστρεβλώνουν τις δράσεις όπως τους συμφέρει, αλλά μήπως καμιά φορά προηγούνται κιόλας και τις διαμορφώνουν πριν από μας για μας;

Είναι πολύ περιεργό που δεν αναρωτιέται κανείς: γιατί πορεία στο φράχτη σήμερα κι όχι το 2012 που κατασκευάστηκε; Μήπως πέρυσι, πρόπερι,

πριν τρία χρόνια τέτοιο καιρο πνιγνόντασαν λιγότεροι άνθρωποι στο αιγίο; Γιατί τότε αλληλεγγύη, ρούχα, παπούτσια και κρουασάν στους μετανάστες φέτος; Επειδή αποφάσισε το ελληνικό κράτος να τους βε-φτισει πρόσφυγες;

-Και τι δηλαδή να τους αφήσουμε αβοήθητους;

-Γιατί μήπως μέχρι πέρυσι τους αφήναμε βοηθημένους; Οι ίδιοι αριθμοί μεταναστών φθάνουν στην Ελλάδα κάθε χρόνο εδώ και 10-15 χρόνια, η μόνη διαφορά είναι η "προσφυγική κρίση" που ανακοίνωσε η δεύτερη φορά αριστεροδεξιά κυβέρνηση.

Ας τονίσουμε λίγο καλύτερα: δε λέμε ότι το σύνολο του α/α χώρου δέχεται εντολές του στυλ κάντε-τώρα-πορεία-εκεί από μυστικούς πράκτορες, γιατί απλά δε χρειάζεται. Αρκει μια κίνηση εντυπωσιασμού από το κράτος, και το σύνολο του τέλους πάντων κινήματος ακολουθεί, μια που αντιμετωπίζει κάθε δημοσιογραφική μαπαρούφα σαν να είναι σώνει και καλά ολόκληρη η αλήθεια. Ότι δεν υπάρχει στις οθόνες μας, δεν υπάρχει και στη στρατηγική μας, ενώ ότι παίζει στα blogs σκοτονόμαστε να το παλέψουμε. Άραγε θυμάται κανείς για τι πράγμα γινόνταν κινητοποιήσεις πριν δυο χρόνια τέτοιο καιρο; Έχει καμιά σημασία;

"εδώ πολυτεχνείο"



Αλεξανδρούπολη, 2015. Πορεία 17 Νοέμβρη, Το ένα από τα 2 (!) Α/Α μπλοκ που υπήρχαν στην πορεία για το πολυτεχνείο. Η γνώμη μας για τις πορείες τέτοιου είδους είναι γνωστή σε όσους τυγχάνει να βρίσκουν στο δρόμο τους το έντυπο αυτό (αναζήτηση τεύχος 5 - Νοέμβρης 2014 για την πορεία της 17 Νοέμβρη 2014). Παραβλεπώντας την μαζική συμ-μετοχή στο μπλοκ αυτό, και την μηδενιστική χροιά του συνθήματος, οφεί-λουμε να ομολογήσουμε ότι είδαμε με περισσότερη συμπάθεια την προ-σπάθεια 2-3 ατόμων να αποκολληθούν, έστω και με αυτόν τον τρόπο, από τον αριστερο συμφετό που συνηθίζουν να ακολουθούν οι αναρχικοί σύντροφοι σε τέτοιες περιπτώσεις, θέλοντας να κάνουν έτσι το αιώνιο "άνοιγμα στην κοινωνία", που τόσο ονειρεύονται, χωρίς να καταλαβαί-νουν ότι το μόνο που πετυχαίνουν είναι να παρουσιάζονται σαν ένα α-κόμα μικρό κόμμα της αριστεράς που διαδηλώνει μαζί με τα υπόλοιπα. Πέρυσι τέτοια μέρα διαδηλώναν παρά με τους νεολαίους του σύριζα, και έκαναν περήφανο τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου για την με-γάλη συμμετοχή στην πορεία. Φέτος, ποιον κάνανε μάγκα άραγε;