

## ΡΟΜΑ ΣΤΑ ΟΠΛΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΣΤΑ ΚΟΛΠΑ

Όπως θα έχετε παρατηρήσει όλοι μας διαβάζετε τακτικά, μια από τις (κακές) συνήθειές μας, από αυτές που λατρεύουμε να μισούμε δηλαδή, είναι να μελετάμε τα εξώφυλλα των τοπικών εφημερίδων, και ειδικά της φασιστοφυλλάδας "ελεύθερη θράκη".

Για ακόμη μια φορά λοιπόν, η αγαπημένη μας φυλλάδα φιγουράρει στο εξώφυλλο μας, μετά το εξαιρετικό (αφηντιστικό!) άρθρο "Ποιος καλεί τους ρομά στα όπλα;". Το συνεργείο της εφημερίδας φωτογράφησε τοίχο σε γνωστό σημείο της πόλης (αρχή της οδού Άβαντος, συνοικισμού ρομά) να φέρει το σύνθημα "ΡΟΜΑ ΣΤΑ ΟΠΛΑ" και ο δημοσιογράφος αναρωτιέται στο άρθρο του "Ποιος καλεί τους Ρομά της Αλεξανδρούπολης να πάρουν τα όπλα; Ποια όπλα; Και να εξοπλιστούν εναντίον τίνος; (...) Ίσως όμως να έχει σχέση με τους περίφημους, "Γκρίζους Λύκους" που έχουν βάλει στο στόχαστρό τους την Ελληνική Θράκη, για δημιουργία (όπως κατ' επανάληψη έχουν με γράψει) της Ανεξάρτητης Ισλαμικής Δημοκρατίας της Θράκης. Μπορεί ακόμα να έχουν σχέση τα παραπάνω συνθήματα και με τους ισλαμιστές μα-



χητές που εισέρχονται στην χώρα μας αδιάκοπα, ενδεδυμένοι τον μανδύα του πρόσφυγα από την Συρία".

Φυσικά και δε μας εκπλήσσει ένα άκομα ρεσιτάλ ισλαμοφοβίας από την αγαπημένη μας φυλλάδιτσα, απλώς μας στενοχωρεί η έλλειψη φαντασίας στα άρθρα των συντακτών της. Αυτό μας κάνει να πιστεύουμε ότι δεν διάβασαν, ή τουλάχιστον δεν πήραν στα σοβαρά το άρθρο μας στο τεύχος 4, παρόλο που τους το ταχυδρομήσαμε για να τους προτείνουμε ιδέες ώστε να εμπλουτίσουν μελλοντικά τους άρθρα με πιο ευφάνταστες ιστορίες επισημονικής φαντασίας. Τσάμπα σας το στείλαμε ρε καρντίσια;

ΥΓ. Ούτε κουβέντα για τους σβησμένους μαϊάνδρους και τα σβησμένα στοιχεία κάτω από το "ΡΟΜΑ ΣΤΑ ΟΠΛΑ" με στέρνο ίδιου χρώματος (φαίνεται στην φωτο του εξωφύλλου, δυστυχώς η ασπρόμαυρη εκτύπωση δεν βοηθάει τον αναγνώστη να ταυτοποιήσει το κόκκινο του συνθήματος και των Χ σε αντίθεση με το γαλάζιο των φασιστοσυμβόλων. Τι φάση ωρε γκισούρηδες, λέτε οι "ισλαμιστές" να είναι και σύντροφοι αντιφασιστές;).



ΤΕΥΧΟΣ 16  
ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2015  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Μοιράζεται χέρι με χέρι, στα στενά της οδού Άβαντος, στο Αλάν Κουγιού, καθώς και έξω από άλλους καταυλισμούς.

ELA NA ORGANOTHOUME  
DARLING:  
antifathrash@espi.net

# ΠΟΙΟΣ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑ... ΣΤΑ ΟΠΛΑ;



Πριν από μερικές ημέρες, συμπαλίτες μας ειδοώθηκαν για περίεργα συνθήματα που είχαν γραμμένα σε διάφορα σημεία πλησίον της περιοχής Άβαντος.

Ένα από αυτά έγραφε: "ΡΟΜΑ ΣΤΑ ΟΠΛΑ".

Στείλαμε το συνεργείο μας και φωτογράφησαμε το σημείο. Αυτόματα βεβαίως εγείρεται το κρίσιμο ερώτημα: Ποιος καλεί τους Ρομά της Αλεξανδρούπολης να πάρουν τα όπλα; Ποια όπλα;

Και να εξοπλιστούν εναντίον τίνος; τα μάτια και τα αυτιά μας ανοιχτά, για όσα μεθοδεύονται εις βάρος της Πατρίδος μας

Υπς Πολ και η την δι δημοφι



Μάθε πρώτα τι σημαίνει η μαγκιά μέσα στο Αλάν Κουγιού

Το παρόν έντυπο εκτυπώθηκε σε αριθμό αντιτύπων ανάλογων των οικονομικών μας δυνατοτήτων αυτό το μήνα. Αν σας λείπει κάποιο παλιότερο τεύχος, κατεβάστε το και τυπώστε το μόνοι σας από το από το <http://antifathrash.espiblogs.net>, και αφού το διπλώσετε στη μέση, γίνεται ολόιδιο με αυτό που μοιράζουμε!

## Κλωσιές στον φασισμό και τους ψηφοφόρους τους (part 2)

Λίγους μήνες πριν, στο τεύχος 8, του περασμένου Φεβρουαρίου, σχολιάζαμε μέσα από αυτές τις σελίδες, τα αποτελέσματα των προηγούμενων εκλογών και συγκεκριμένα τα νούμερα της χρυσής αυγής στον Έβρο. Γράφαμε τότε ότι οι 6739 ψηφοί στην χρυσή αυγή στα μέρη μας, δείχναν ξεκάθαρα (σε εμας τουλάχιστον) ότι: α) αυτοί οι 6739 (ακροδεξιο-φασιστές) ξέρανε πολύ καλά τι ψήφισαν και β) οι 6739 είναι μόνο η κορυφή του φασιστο-παγόβουνου.

Και έτσι φτάσαμε στις εκλογές του Σεπτεμβρίου, με την χρυσή αυγή να φτάνει τους 7304 ψήφους στον Έβρο, σιν 565 φασιστές δηλαδή. Εμείς ούτε μας εκπλήσσει η αύξηση αυτή, ούτε και θεωρούμε ότι αυτοί είναι όλοι, αλλά δε θα σχολιάσουμε περισσότερο το εκλογικό αποτέλεσμα. Η ερευνητική ομάδα της θράσας research ξεχούθη στους δρόμους και έκανε την άκρωσ αντικειμενική έρευνα που σας παρουσιάζουμε στο παρακάτω βίντεο πλάι:

**Αυτοί οι 7304 που ψήφισαν χρυσή αυγή στον Έβρο, το έκαναν συνειδητά, ή υπάρχει άλλος λόγος;**



- Δεν είναι φασιστές, είναι αγανακτισμένοι πολίτες που θέλουν να τιμωρηθούν τους σπασίους πολιτικούς, και δεν ξέραν τι ψήφισαν.
- Είναι φασιστάρια του κερατά, μια ζωή ήταν, ακόμα να τους πάρετε χαμπάρι;

Πηγή: θράσας research 2015 μόλι

Αυτό που έχει περισσότερο ενδιαφέρον είναι το "παρασκήνιο" της προεκλογικής περιόδου στην Αλεξανδρούπολη. Οι ντόπιοι αγανακτιστές μας λίγο πολύ ξέρουν τι συνέβη στην πόλη λίγες μέρες πριν την Κυριακή των εκλογών, πάμε μια γρήγορη αναφορά για όσους δεν γνωρίζουν.

Η χρυσή αυγή στήνει προεκλογικό περίπτερο στο κέντρο της πόλης, για να προπαγανδίσει το μισολάδοδο υλικό της στους ντόπιους και να τους καλέσει να στηρίξουν της κάλπες. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που οι υποψήφιοι και οι υποστηρικτές της φασιστοσυμμορίας στον Έβρο έστησαν κάτι τόσο ανοικτά, μετά από κάποια γρήγορα μοιράσματα έξω απο το δημαρχείο και άκυρα πριβιλέ, ή μοιράσματα από περισσέματα της φυλάδας τους σε γραμματοκίβια γειτονιών της νύχτα. Σύντροφωφι ανηψιαστές λοιπόν, που δεν ανέχονται να βλέπουν τους νεοναζι να μοιράζονται έτσι άνετα το σάπιο υλικό τους στη μέση της Αλεξανδρούπολης, αποφάσισαν να ψιλο-οργανωθούν και αφού μαζεύτηκαν καμιά 15αρια, παρέα με ένα κειμενάκι που γράψαν, βγήκαν στον δρόμο και κατέλαβαν το περίπτερο των νεοναζι πριν αυτοί το αναίσουν, με σκοπό να δείξουν στους ντόπιους (κατοίκους) και στους (ντόπιους) φασιστές ότι δεν είναι ευπρόσδεκτοι ούτε στο δρόμο, αλλά ούτε ποθενά. Ενώ η συγκέντρωση δεν είχε συγκρουσιακό χαρακτήρα, αρκετή ώρα μετά την έναρξη του μοιράματος, και με το άγρυπνο μάτι του νόμου να επιτηρεί απο απέναντι (ΔΙΑΣ), 15 φασιστές πετάχτηκαν μπροστά από τους μπτάσους (που συνέχισαν απλώς να παρακολουθούν με παύοια, μαχαίρια και πιτυσοσμένα γκλοπ και επιτέθηκαν στους σύντροφους. Παρόλο που όπως αναφέραμε η ομάδα των συντρόφων ήταν με άδεια χεριών, υπεραμύνθηκε της θέσης της, και μετά από μικρή σύγκρουση αποχώρησε συνταγματικά χωρίς απώλειες. Οι φασιστές στην συνέχεια επιτέθηκαν σε γειτονικό περίπτερο αριστερού κόμματος και η ιστορία έληξε με εκατέρωθεν μηνύσεις από μέλη του κόμματος αυτού και φασιστές.

Για εμάς περισσότερο σημαντικό από το παραπάνω περιστατικό, έχει το γεγονός ότι προοδευτικά αφήνουμε χώρο στους φασιστές να αλωκινώνουν ανενόχλητοι στην πόλη. Σε αυτό μερίδιο ευθύνης έχουμε όλοι μας, που στην αρχή θεωρήσαμε ότι δεν έχουν δυναμική στα μέρη μας, και μετά τα γραφεία και τις προεκλογικές ομιλίες που λέγαμε ότι είναι αμπαρωμένοι, φτάσαμε να τους βλέπουμε να μοστράρουν τις μάπες τους στο κέντρο της πόλης.

Η άποψη μας πάνω στο θέμα της αντιμετώπισης του φασισμού είναι γνωστή στους αγανακτιστές αυτού του εντύπου, ο φασισμός δε θα κινηθεί ούτε στα δικαστήρια, ούτε στις κάλπες, ούτε στα έδρανα της βουλής, ούτε στα πάνελ της τιβί. Ο φασισμός θα κινηθεί μόνο στο δρόμο, στα πάρκα και στις πλατείες, στα ουφάδικα και στις ντίσκο, και αυτοί που θεωρούμε τον φασισμό μια υπαρκτική



απειλή με την οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι καθημερινά, καλά θα κάνουμε να καταλάβουμε ότι πρέπει να οργανωθούμε εναντίον του ΣΗΜΕΡΑ, αν όχι χτες, σταθερά/μόνιμα κι όχι ευκαιρικά (να τρέχουμε κάθε φορά να προλάβουμε τα σαμαζέυτα), υπεύθυνα κι όχι όποτε μας έρθει όρεξη, μια που οι συλλογικότητες και τρόποι οργάνωσης που υπάρχουν (όπως υπάρχουν) μέχρι τώρα έχουν πιάσει ταβάνι στις δυνατότητές τους.

## αντιφα θρας προντάκσιονς πριζεντζς Θα ρίξουμε πίσω σας τη θάλασσα

Στις αρχές του προηγούμενου μήνα οργάνωσαμε στο Αναγνωστήριο την προβολή του ντοκιμαντέρ "Θα ρίξουμε πίσω σας τη θάλασσα", που αποτελεί τους δημιουργούς ευχαριστούμε για την άδεια που μας έδωσαν. Το ντοκιμαντέρ αποτίει από συνεντεύξεις μεταναστών που περιγράφουν τη διαδρομή από την αναχώρηση από τις χώρες τους, το πέρασμα από τουρκία προς Ελλάδα και τις προσπάθειες να συνεχίσουν στην ευρωζώνη. Τις δικές μας θέσεις πάνω στο τι σημαίνει μετανάστευση και τι σημαίνει για το ελληνικό κράτος και τους υπέρροχους κατοίκους του ο ερχομός των μεταναστών εργατών τις έχετε διαβάσει σε προηγούμενα τεύχη, οπότε θα σταθούμε στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που ακολούθησε την προβολή.

Ακούστηκαν πολλά κι διάφορα, κρατήσαμε σαν πιο σημαντικές τις παρακάτω απόψεις που παρά τον εξωφρενικό ρατισμό τους δυστυχώς είναι πολύ διαδεδομένες ακόμα και ανάμεσα σε κόσμο που δηλώνει αντιρατσιστής ή φίλος των μεταναστών: *"οι μετανάστες και ειδικά οι άραβες/μουσουλμάνοι είναι απολίτιστοι, ανορθολογικοί και καταπέζους και τις γυναίκες τους"*, με λίγα λόγια φαίνεται οι ίδιοι για το ρατισμό που δέχονται επειδή δεν προσαρμόζονται στο λαμπρό πρωτοκοσμικό πολιτισμό μας. Αυτή η έπιση είναι στην ουσία κάτι σαν νέου τύπου ανωτερότητα της φυλής, με όρους πολιτισμού/τρόπου ζωής αυτή τη φορά, φορτωμένη με ένα κάρο ανόητο σερετύμα.

*"οι μετανάστες δεν έχουν ταξική συνείδηση"*, δηλαδή εκτός από μαθήματα πολιτισμού από την υπέροχη κοινωνία μας, χρειάζονται και φροντιστήριο ταξικής συνείδησης από το υπέροχο μας κίνημα. Τι διάολο, τόσο παλιά είναι η αραβική άνοιξη του 2011 και την ξεχάσαμε κιάας; Ειδικά για την αίγυπτο που γνωρίζουμε τα περισσότερα, οι μουσουλμάνοι εργάτες και δε μάσησαν από κρατικές προβοκάσιες, και έκαναν στην μπάνια τις θρησκευτικές μεσολαβήσεις, και οι γυναίκες πρωταγωνίστησαν μαζικά στα γεγονότα.

Οι πρωταγωνιστές του ντοκιμαντέρ, μεταφέροντας ο καθένας την εμπειρία του έλεγαν οι Έλληνες είναι έτσι, η Ελλάδα μας κάνει αυτό κλπ. τότε άνοιξε τέρμα η στρόφιγγη της αριστερής σοφίας: *"δε φταίει η Ελλάδα, φταίει το Δουβλίνο και η ΕΕ"*, *"οι Έλληνες δεν είναι ρατσιστές αλλά η κρίση τους κάνει τέτοιους"* από όπου πέρασαμε σε ανώτερο επίπεδο αφού όλα "είναι θέμα παιδείας" και προτάθηκε στα σοβαρά να γίνουμε δάσκαλοι και καθηγητές για να μεταλαμπαδεύουμε ταξική συνείδηση. Αν και δε θυμόμαστε σε ποιά τάξη του σχολείου παραδόθηκε σε μας το μάθημα της ταξικής συνείδησης, η γνώμη μας για το ποιόν των συμπολιτών μας τη διαβάσαμε στη διπλανή σελίδα.

Για να μην αδικήσουμε όσους συμμετείχαν, συζητήθηκαν και σοβαρά πράγματα όπως τι σχέση έχουμε με όλα αυτά εμείς που καθόμαστε και μιλάμε εδώ, ή τι διαφορά έχει η αλληλεγγύη από τη φιλανθρωπία.

