



Κέντρο κράτησης στην Αλεξανδρούπολη;

Λίγο καιρό πριν στα τοπικά μέσα μεταδόθηκε η πληροφορία ότι το κτίριο του παλιού λιμεναρχείου αλεξανδρούπολης, το οποίο βρίσκεται στην παραλιακή οδο της πόλης, θα μετατραπεί εντός εξαμήνου σε "προσωρινό κέντρο φύλαξης μεταναστών". Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η περιφερειακή Ενότητα Έβρου, έχει ήδη υπογράψει σύμβαση με την εταιρεία που θα αναλάβει τη διαμόρφωση του χώρου, για να παραδώσει το έργο σε διάστημα 6 μηνών. Μιλώντας στην κάμερα τηλεοπτικού δικτύου ο πρόεδρος ένωσης λιμενικών Αλεξ/πόλης, Αθανάσιος Ζησιδής είχε πωσ δεν μπορεί να δημιουργηθεί κέντρο κράτησης μεταναστών στο κέντρο της πόλης και πόσο μάλιστα στην πλατεία του φάρου, αλλά θα είναι ένα προσωρινό κρατητήριο (!). Από την άλλη ο αντιπεριφερειάρχης Δημήτρης Πέτροβιτς δήλωσε στο ίδιο κανάλι ότι θα πρόκειται για κέντρο φύλαξης ποινικών κρατουμένων και όχι μεταναστών!

Η τοπική πασοκο-εφημερίδουλα "γνώμη", δεν απέφυγε να κάνει το δικό της σχόλιο επί του θέματος "Η έλλειψη υποδομών στην πρωτεύουσα του Έβρου και η ολοένα αυξανόμενη εισροή παράνομων μεταναστών από τη θάλασσα δημιουργεί την ανάγκη ύπαρξης ενός χώρου, όπου οι μετανάστες θα μπορούν να φιλοξενοούνται για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, μέχρι να ολοκληρώνονται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για την κάθε περίπτωση."

Όπως έχουν ξαναποστηρίξει πολύ κοντινοί μας σύντροφοι*, κάθε λόγος για τη "μετανάστευση που είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα" σημαίνει απαίτηση περισσότερου χρήματος από την ευρώπη για να κάνει το ελληνικό κράτος τη βρωμοδουλειά του μαντρόσκυλου. Ανάλογα, κάθε λόγος για "δυσανάλογο βάρος που σηκώνει η περιοχή" σημαίνει απαίτηση μεγαλύτερου μέρους αυτού του χρήματος από το κέντρο του ελληνικού κράτους για λογαριασμό τοπικών αφεντικών. Οπότε μπορούμε να κάνουμε κάποιες ασφαλείς προβλέψεις για το τι θα σημαίνει η δημιουργία ενός κέντρου κράτησης στο κέντρο της Αλεξ/πόλης: Βήμα πρώτο η τοπική κοινωνία (=μαζαχάτορες, μικροεπιχειρηματίες, τοπικές αρχές κλπ "κάτοικοι") δε θα είναι βέβαια ρατσιστές αλλά θα γκρινιάζουν για αρρώστιες που δεν υπάρχουν, φανταστική υποβάθμιση της οικονομίας της περιοχής, αδύνατη αύξηση του μουσουλμανικού πληθυσμού και λοιπές παραφροσύνες. Έτσι κι αλλιώς η βάση του ρατσισμού δεν ήταν ποτέ τα λογικά επιχειρήματα, αλλά τα υλικά συμφέροντα. Βήμα δεύτερο το αριστερό κράτος θα διαβεβαιώσει τους τοπικούς φορείς ότι το κέντρο κράτησης θα λειτουργήσει με ασφάλεια, με διάφανα και τέτοια, εννοώντας ότι από το φρέσκο ευρωπαϊκό χρήμα που φέρνει η λειτουργία του θα φάνε και τα τοπικής εμβέλειας κορόσκυλα. Βήμα τρίτο η ίδια τοπική κοινωνία που αντιδρούσε στην αρχή μοιράζει σε άλλον την εργολαβία του καθαρισμού, άλλοι παίρνει το catering, άλλος τον εξοπλισμό και γενικά είναι όλοι ευχαριστημένοι. Σαν να μην εφταναν όλα αυτά, στο απέναντι πεζοδρόμιο λίγοι θλιβεροί τύποι θα καταλαβαίνουν βέβαια το "φόβο του ανθρώπου για το διαφορετικό", παρόλα αυτά θα κρίνουν σκόπιμο να ευαισθητοποιήσουν την τοπική κοινωνία που λέγαμε για τις συνθήκες κράτησης και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το είπαμε ήδη ότι οι δουλειές θα ανοίξουν για όλους.

*το μακρινό δεκέμβρη του 2012 η αυτόνομη πολιτική ομάδα fallout είχε υποστηρίξει ότι "...τα ίδια κοινωνικά υποκείμενα που θρηνούσαν για την υποβάθμιση της περιοχής, πίσω από τις κάμερες τρέβον τα χέρια τους υπολογίζοντας το μερίδιό τους από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις αλλά και τη μαύρη οικονομία που αναπτύσσεται γύρω από κάποιες ζωές που βαφτίζονται παράνομες..." κολώντας την αφήσα που μπορείτε να βρείτε και να διαβάσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: <https://madmarx.espin.net/fallout/venna.jpg>

ΑΝΤΙΦΑ ΒΡΑΝΙΝΣ



ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ ΑΠΟ ΕΒΕΛΟΝΤΕΣ ΦΑΡΦΥΛΑΚΕΣ,
ΕΒΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΝΤΗΛΑΝΑΡΤΕΣ, ΕΒΕΛΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΑΠΛΗΡΟΤΟΥΣ ΦΟΥΚΑΡΑΕΣ
ΕΒΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΚΙΑΣ ΩΡΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 14
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
antifathrash@espin.net

**ΑΝΤΙΦΑ
THRASH**

Προηγούμενα τεύχη του antifa thrash μπορείτε να βρείτε στο <http://antifathrash.espinblogs.net>



Ακόμη περισσότεροι
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΜΑΛΑΚΕΣ
Σύντομα και στην Αλεξανδρούπολη
(Αφεντικά τρίτη και πάλι τα χέρια σας)



Η (παγκόσμια) μόδα του εθελοντισμού που εδώ και αρκετά χρόνια έχει κάνει την εμφάνισή της στην Ελλάδα, αρχίζει να εξαπλώνεται (ακόμα πιο επικίνδυνα) και εδώ στα βόρεια, που έχουμε μείνει λίγο πίσω. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, θα συμπληρώνω τα καλά μας αφεντικά.

Ο εθελοντισμός στις μερες μας έχει πολλές μορφές, από φοιτητικές παρατάξεις που δημιουργούν αμοιβαίες ομάδες για να δώσουν το κοινωνικό τους πρόσωπο, ή εθνικιστικές οργανώσεις που παρουσιάζονται σαν "αναγκασμένοι πολίτες" και βάζουν τους τοίχους της πόλης για να την καθαρίσουν από τα "αίχρα" συνθήματα, μέχρι τις λίγο γνωστές σε όλους, μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) με τις οποίες θα ασχοληθούμε παρακάτω.

Κάποιος "ευσθητοποιημένος" ή "ανήσυχος" πολίτης, βελτιώνοντας κέρδος εκεί που τα μεγάλα αφεντικά δεν βλέπανε ή εκεί που δεν μπορούνε να επέμβουν επιχειρηματικά, αποφασίζουν να αναλάβουν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, τον ρόλο του αφεντικού/κράτους, και μέσα από την ίδρυση μιας ΜΚΟ, αναλαμβάνουν να δώσουν λύση στα προβλήματα που το κράτος "αδυνατεί να επέμβει ή δεν επιβαίνει επαρκώς". Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει δράσεις "με σκοπό την προώθηση του Ελληνικού Πνεύματος στον Κόσμο", μέχρι την προστασία της χλωρίδας/της πανίδας/της γλάδας/της μαριζάδας/της μαστίχας χίου/της γνήστης ατμόσφαιρας/του ηλιακού συστήματος και των πλανητών και ότι άλλο μπορεί να σκεφτεί κανείς. Και φυσικά για να γίνουν όλες αυτές οι δράσεις, χρειάζονται εργατικά χέρια. Και τι καλύτερο απ' το να είναι (εντελώς) δωρεάν τα χέρια αυτά;

Τα αφεντικά αυτά (που φυσικά δεν παρουσιάζονται σαν αφεντικά αλλά δεν παύουν να είναι) φυσικά δεν είναι ηλίθια, όπως μας αρσέει να λέμε συνέχεια. Τα να βρουν εργατικά χέρια, προσηυθότε να πείσουν τον κόσμο ότι εκτελεί κοινωφελές έργο. Και αν αυτό δεν είναι αρκετό έχουν κι άλλα επιχειρήματα. Αντιγράφουμε από τυχαία σελίδα ΜΚΟ:

- Γιατί να γίνετε εθελοντές;
- Για εξάσκηση/βελτίωση ταλέντων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων
 - Για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας
 - Για τη καρδιά της προσφοράς
 - Για νέες γνώσεις
 - Για την ανάπτυξη ενός τομέα δραστηριότητας που μπορεί μελλοντικά να γίνει μια αυτοχρηματοδοτούμενη επιχείρηση και θα δώσει νέες θέσεις εργασίας



Για κλεισμό φυσικά, το κρασάκι στην τσούρα: "Η Δράση παρέχει βεβαιώσεις εθελοντικής απασχόλησης σε όλα τα άτομα που συνεργάζονται μαζί της."

Το πακέτο δηλαδή μπορεί να μην περιλαμβάνει χρηματική αμοιβή αλλά προσφέρει όλα τα άλλα! Νέες γνώσεις, αν ψάχνετε φίλους/συντρόφους, καθώς και προτιμησία με την απαρτητή φυσική βεβαίωση για αυτήν (και που όπως προσηυθότε από τα άλλα αφεντικά τελευταία). Επίσης σας προσφέρει την χάρη της προσφοράς αφού δουλεύετε προσφέροντας σε κάτι, και δεν κλάσετε (!). Και τέλος ελπίζω Ελλάδα ότι μελλοντικά μπορεί να βγάλει και χρήματα από την εθελοντική σας εργασία!

Βέβαια, τα αφεντικά στις οργανώσεις αυτές δεν έχουν χώρο για τον κάθε "ατάλαντο", "αρχηγο", "πλουσιότατο που δεν έχει τι να κάνει και θέλει να περάσει την ώρα του" ή τον άνεμο που απλώς θέλει να πάρει την βεβαίωση ότι πρόσφερε, και να φύγει. Μετά από διαδικασίες συνέντευξης παρόμοιες με αυτές που συναντάς σε πραγματικά δουλειά, επιλέγονται μόνο αυτοί που μπορούν όντως να προσφέρουν (για τα δεδομένα των αφεντικών).

Να μην παραλείψουμε να αναφέρουμε επίσης, ότι πίσω από τις οργανώσεις αυτές συχνά κρύβονται μεγάλοι χορηγοί, που κατα την γνωστή τακτική τους, ξεπληρώνω χρέμα με τις δωρεές τους.

Η ιδέα για αυτό το άρθρο προέκυψε όταν είδαμε ότι "πάρτημα του TEDx" ανοίγει στην Αλεξανδρούπολη τον Νοέμβρη. Επειδή τυχαίνει να έχουμε ακούσει διάφορα, αποφασίσαμε να ερευνησουμε και να παραθεσούμε εν συντομία μια ενδότερη ματιά στη συγκεκριμένη οργάνωση και στο τι αυτή εψυτηρεί.

Σύντομη περιγραφή από την σελίδα τους στο fb: "Το TED είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση αφιερωμένη στη διάδοση αξιόλογων ιδεών (Ideas Worth Spreading). Ξεκίνησε ως ένα σύνδρομο τεσσάρων ημερών στην Καλιφόρνια πριν από 25 χρόνια και επεκτάθηκε μέχρι σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα αρχικά του προγράμματα από τις λέξεις Technology – Entertainment – Design, αν και πλέον η αστζένα της εκκόλλησης περιλαμβάνει μια ενδότερη θεματολογία, καθώς παρουσιάζονται ενδιαφέροντες ιδέες αναδέρχεται από τον τομέα εφευρητικής τους. Το TEDx Alexandroupolis κάνει προμετρία στις 21 Νοεμβρίου 2015 εαυθιμώντας να «ταράξει» τα νερά της τοπικής πραγματικότητας και να μετακινήσει στον χάρτη του TEDx εκδοτικό στυλιό.

Εν συντομία η πρακτική του tedx είναι η εξής: Οι διοργανωτές ψάχνουν ενδιαφέροντες ψυχογνωμίες-ομιλήτες από την περιοχή τους, από τον χώρο της πολιτικής, των τεχνών, καθηγητές, δημοσιογράφους, καλλιτέχνες κλπ, και τους δίνουν 18 λεπτά για να παρουσιάσουν την ιδέα τους. Οι ομιλίες βιντεοσκοπούνται και ανεβαίνουν στο youtube στο επίσημο κανάλι του ted και (θεωρητικά) "οι ιδέες διαδοσκόπουν".

Ο εθελοντισμός φυσικά είναι ένα σημαντικό κομμάτι του tedx και έτσι οι διοργανωτές του δεν παραλείπουν να του προωθούν σε κάθε ευκαιρία. Λίγα χρόνια πριν, το tedx athena παρουσίασε το Human Grid, "μία εθελοντική πρωτοβουλία, η οποία έχει στόχο να «καθαρίσει» όλες τις εθελοντικές πρωτοβουλίες κοινωνικού χαρακτήρα οι οποίες ενδιαφέρονται για την πόλη και τη ζωή στην πόλη". Έτσι κατέγραψαν όλες τις δράσεις που τους "εμπνέουν" και κάλεσαν τους πολίτες της Αθήνας να προσφέρουν στην εθελοντική τους εργασία και "απέπνευαν στη βαθιά κρίση, να ενώσουν τις δυνάμεις, τη δημιουργικότητα, τις δεξιότητες και τις αντοχές τους και να κάνουν τη δράση, καθόν".

Όπως καταλαμβάνετε στις δράσεις αυτές προωθούν, ως επί το πλείστον, ΜΚΟ, αλλά κι άλλες πιο καληπρενι/χίστερο δομές τύπου ατενιάτας κλπ. ώστε να προσφέρει κάποιο αφοικερωδώς την εργασία του. Το human grid όμως δεν έμεινε εκεί, και σε συνεργασία με το volunteer4greece, μια online πλατφόρμα που επιτρέπει σε εθελοντικούς οργανισμούς να αναρτούν τις (εθελοντικές) θέσεις εργασίας που προσφέρουν, διοργάνωσαν και workshop εκπαίδευσης ΜΚΟ για την αξιοποίηση των εθελοντών τους! Δηλαδή πέρα από την προώθηση της ιδέας του εθελοντισμού και την διαφήμιση θέσεων, δημιουργήσαν και φαιμικά εκπαίδευσης στην εθελοντική εργασία!

Οι διοργανωτές του εγχειρήματος λοιπόν, βρήκαν αντιπροσωπείες και στην περιοχή μας που σίγουρα έχει αρκετούς άνεργους νέους προς εκμετάλλευση. Ήδη η σελίδα τους στο fb (tedx alexandroupolis) έχει 800 ντόπιους που παρακολουθούν το εγχείρημα και αρκετά έσπεσαν να δηλώσουν ενδιαφέρον.

"Όσο περισσότερο διαβάζεις κανείς για το TED, τόσο περισσότερο αντιλαμβάνεται πως πρόκειται για μια πλατφόρμα, όχι απλά διάδοσης ιδεών που αζίζει να ακουστούν, αλλά απόψεων για τον τέλειο καθαγιασμό νεοφιλελεύθερων δογμάτων περί ημερομηνίας της ελεύθερης αγοράς, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικότητας. Και όλα αυτά με την επίφαση της κρήνης με το παρελθόν και με μύθο «η κρίση ως ευκαιρία»." (απόσπασμα από το "tedx: είναι ο δρόμος για την κολήση στρωμένους με καλές προθέσεις;" της Νέλλυς Σ. Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για το tedx, αζίζει να το αναζητήσετε στο διαδίκτυο).



Νέα στήλη: **ΤΙ ΜΠΑΝΙΣΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ!**

Η πρώτη φωτογραφία που θα σχολιαστεί από αυτήν την καινούρια στήλη είναι αυτή η ενδιαφέρουσα αφισα που είδαμε κολλημένη στον κεντρικό. Επειδή μπορεί έχου την λάθος εντύπωση ότι εμείς στο θρας μόνο να κράζουμε ξέρουμε, ας ξεκαθαρίσουμε από πριν ότι η συγκεκριμένη αφισα την είδαμε με συμπάθεια για τον απλό λόγο ότι βρίζει τους έλληνες μικροαστούς αντί να τους γλείφει, όπως κάνουν όλοι οι άλλοι που κολλάν αφισες εδώ γύρω.

Το σχολίο μας είναι ότι η αφισα δεν προχωράει ούτε μόνο βήμα από το κρέμα, και σε συνδυασμό με την απουσία υπογραφής μας θυμίζει τη λειτουργία που μυστηριώδους ψευδοπροφήτη στην πλατεία μεσοιωικής πόλης που μας πήρε η πανούκλα: ανακλυκάνει το φόβο χωρίς να βοηθά κανέναν, ούτε καν τον καυτό του! Δεν είναι βέβαια μια ερμηνευτική από του κάνει μια αφισα να βγαίνει νόημα. Το πρόβλημα εδώ, που είναι και πρόβλημα για αμέτρητες άλλες αφισες, κείμενα, προκηρύξεις που α/α χύρουν είναι ότι δε φαίνεται ποθενά από ποιά θέση λέει αυτά που λέει, πράγμα κομβικής σημασίας κατά τη γνώμη μας.

Στην περιπτώση αυτή, ο ανώνυμος συντάκτης της αφισας χαιρείται ή απελλιτζεται από το φόβο του τυχαίου περαστικού αναγνώστη του, ο ίδιος φοβάται ή όχι και γιατί; έχει λύα ή πολλά ευρώ; τη δική του μίση την αφήνει ατίστη και νηστική; ή είδους κρέμα πίσει έναν πάνα για ψώνια; τελικά τι κυβερνάει θα προτιμούσε αντί για φραξο;

Τελικό πόρημα: πρόκειται για ερασιεθελική ψυχοθεραπεία με χρήση φτωχού λεξιλογίου. Αντίθετα, εμείς που χιζόμοι παρομοιωμένοι με μεσοιωική πανούκλα, το νόημα της λογοτεχνίας το έχουμε στην μέσα τσέπη του πεφρελά!

ΦΟΒΑΣΑΙ ΡΕ;

φοβάσαι ότι θα χάσεις τα λίγα ευρώ που έχεις

φοβάσαι ότι ο δίπλα σου θα μεταμορφωθεί σε τέρας

φοβάσαι ότι δε θα βρσκεις τα απαραίτητα για να ταϊσεις τη μίση σου

φοβάσαι ότι θα ξεπολυθουν τα όνειρα σου για πικελάτο, espresso, αμελελιά & νόημα με ουρά

Ο ΦΟΒΟΣ ΚΥΒΕΡΝΑΕΙ

δε χρειάζεσαι τίποτ' ανάλυσες την ίσση για να συναντήσεις σου

κοστα μέισα σου