

ΣΑΝ ΠΑΛΙΟ ΣΙΝΕΜΑ

Η δε Γυνή Να φοβείται τον Άντρα 1965 (Γάιος Κωνσταντίνου-Σαμαράς, Μάρω Κοντού-Μπακογιάννη, Μάρκη Βορίδη)



Ο Φαφλατός - 1971 (Λάμπρος Κωνσταντίνος-Σόμπελε, Δημήτρης Μυσιλάνης-Τσιόρας)



ΑΡΧΑΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩ



ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΤΗΣ ΘΑΝΤΕΡΑ

Από το νεο μνημόνιο εξαιρείται (προς το παρον) η δωρεάν διάθεση των προηγούμενων τευχών του Antifa Thrash. Ίσα που προλάβετε να τα κατεβάσετε πριν φορολογηθούν, από το <http://antifathrash.espinet>

“Βρε καλώς τα παιδιά, καλώς τα 3-0”

Με μια κίνηση ματ (κυριολεκτικά, αφού τα ΜΑΤ ανέλαβαν και πάλι το γνωστό τους ρόλο έξω από τη βουλή) ο Αλέξης και οι φίλοι του (παλιοί και νέοι) ξεκίνησαν να δουλεύουν πάνω στο 3ο και 3ο σειρά μέρος του έργου “νεο μνημόνιο, η μόνη διέξοδος για το καλό της πατρίδας”.

Με τακτική που μέχρι και ο μέγας Νίκος Αλέφαντος θα ζήλευε, όταν είπε το ρητό που χρησιμοποιήσαμε στην επικεφαλίδα, ο Αλέξης μετέτρεψε το ΟΧΙ του (αρχηστου) δημοψηφίσματος σε ΝΑΙ, και πριν καλά καλά κοπιάσουν οι πανηγυρισμοί των ψηφοφόρων του στο σύνταγμα, έφυγε την επομένη κιόλας με τις υπογραφές των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης για να ξαναπαίει στις Βρυξέλλες να διαπραγματευθεί. Όλα αυτά βέβαια, αφού πρώτα, συνταγμένα, οι πολιτικοί αρχηγοί προέβαλαν ως πρωτεύων την εθνική ενότητα για το καλό της χώρας (!).



Τελικά αφού είδε ότι οι “κακοί” εταίροι δε μασάνε από δημοψηφίσματα και τέτοια κόλλα όταν έχει να κάνει με τα λεφτά (το ανέκδοτο που έλεγε -τρέχω τρέχεις κυνηγώ, καμπανάκια και μαλακίες δεν έχει- το θυμάστε;) υπέγραψε ότι του είπανε, και επέστρεψε με κατεβασμένο κεφάλι, με συνεντεύξη στην ερτ, για να μας πείσει ότι ο μόνος δρόμος για την χώρα είναι να ψηφιστεί 3ο μνημόνιο, αφού πρώτα περάσει και ένα πρόγραμμα γέφυρα-express (7 δις) για να καλύψει τις άμεσες ανάγκες των τραπεζών. Φυσικά μας είπε και ότι έκανε ότι ήταν δυνατόν, και ότι έφτασε την διαπραγμάτευση “στα άκρα, μέχρι εκεί που πάει!”.

Ο αλεξάκης μάλλον πίστεψε ότι οι νεοφιλελεύθεροι υπερασπιστές του καπιταλιστικού συστήματος στην ευρώπη είναι ηλίθιοι, ή άσχετοι από οικονομικά, και θα μασήσουν από ένα ενδεχόμενο grexit, ενώ δεν είχε προετοιμάσει ούτε καν στο χαρτί ένα σχέδιο για κάτι τέτοιο. Από την άλλη πλευρά η παρέα του σούμπλε τον παρότρυνε κιόλας για το grexit, και όπως αποδείχθηκε θα ήταν τρισευχισμένη αν ακόμα και σήμερα η Ελλάδα τους άδειαιε τη γωνιά και πήγαινε στα τσακίδια

Λεπτομέρειες που αξίζει να αναφερθούν:

- Μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, ο αντωνακης ο σαμαράς παραιτήθηκε, πόσο θα μας λείπει..Αναμένουμε να δούμε ποιος θα τον διαδεχτεί στο τιμόνι της Νέας Δικτατορίας με τον ΕΠΕΝ(τη-τσεκουρνάκι βοριδη να είναι ανάμεσα στους επιλαχόντες! Μέχρι τότε καθήκοντα προέδρου ανέλαβε ο μείμαρακης, ιστορικό στέλεχος των κενταύρων-rangers, ακροδεξιων-τραμπούκων της οννεδ τη δεκαετία του 80.

- Εσοκοματικές αναταράξεις και στον σύριζα, με 39 βουλευτές του (32 οχι, 6 παρών και 1 απών) να μην βάζουν πλάτη καταρχάς στον αλέξη για τα νέα μέτρα, αλλά από την άλλη να διαλαλούν στην πλειοψηφία τους, ότι έχουν σκοπό να συνεχίσουν να στηρίζουν την κυβέρνηση της αριστεράς! (Χέστηκαν και η “αριστερή” πλατφόρμα γέρνει;).

- Οχι στα νέα μέτρα ψήφισε και η παρεούλια του κκε καθώς και τα πρωτοπαλιμάρια της χρυσανγής, τα οποία πλέον βάζουν πρώτο το όνομα τους στην πινακίδα του μαγαζιού των “αντημνημονιακών” (κοινοβουλευτικών) κομμάτων και ευελπιστούν στην μεγαλυτερη αναγνώριση του κόσμου, στις επόμενες εκλογές, που είναι κοινό μυστικό ότι δεν θα αργήσουν και πολύ να έρθουν.

- Κατά τα άλλα, να χρειάζεται η κυβέρνηση τις ψήφους σύσσωμης της αντιπολίτευσης, για να περάσει νομοσχέδια, είναι η μαγεία της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας τους!

- Μη ξεχάσουμε την επανεμφάνιση των αριστερών ΜΑΤ στο σύνταγμα και την ψήφιση των νέων μέτρων στην βουλή. Ενώ στις διαδηλώσεις για τα να/οχι, ο αλέξης φρόντισε να τους έχει μαντρωμένους, εκείνη την μέρα αποφάσισε να τους λύσει, καθώς και να κλείσει στάθμους του μετρό (!) ώστε τίποτα να μην ενοχλήσει τους σωτήρες της πατρίδος μέσα και τους τηλεθεατές που παρακολουθούν “εναγωνίως” από τον καναπέ τους τις δύσκολες ώρες που διανιεί η πατρίδα τους.

Εμείς από τις πρώτες κιόλας μέρες της κυβέρνησης της “αριστεράς” είχαμε προειδοποιήσει ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ αριστερής και δεξιάς κυβέρνησης (βλ. τεύχος 9-Απριλίου 15) και ότι δεν παραμυθιζόμαστε από τις εξαγγελίες τους (οκίσμο μνημονίων, κατώτατος μισθός στα 751 ευρώ, ματαίωση επενδύσεων χρυσού κλπ). Το ίδιο κάναμε και όταν μας παρουσίασαν το δημοψηφίσμα σαν αμεσοδημοκρατική διαδικασία για την προβολή της λαϊκής βούλησης (βλ. έκτακτο τεύχος 12-Ιουλίου 15). Κλείνοντας, θέλουμε να επισμηνώσουμε ότι δυστυχώς για άλλη μια φορά είδαμε ότι εκτός από τον “μπερδεμένο” λαό και μερίδα του αντιεσθιαστικού χώρου, έπεσε στη λούμπα να στηρίξει την αριστερή κυβέρνηση, και ακόμα συνεχώς διάφορους γύρω μας να διατυπώνουν από μια άποψη για το πώς θα σωθεί η χώρα και η οικονομία της, από γριές γειτόνισσες μέχρι (πρώην;) συντρόφους. Εμείς από την πλευρά μας, δεν κάνουμε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση για τα μνημόνια αλλά λειτουργούμε εχθρικά απέναντι σε κάθε μορφή κράτους. Αραγε έχει μείνει κανείς που να σκέφτεται σαν εχθρός και οχι σαν συνέταιρος του (ελληνικού) κράτους;