



η σέκτα αυτομόρφωσης αισχρή μειοψηφία

διοργανώνει την πολιτική εκδήλωση:

Εργατισμός & Αυτονομία

τα χρόνια της εργατικής επίθεσης
στην Ιταλία

26/2 20:45 καβάλα - αυτόνομο στέκι (φιλίππου 46)

05/3 20:15 αλεξανδρούπολη - αναγνωστήριο ιατρικής (λ. καβύρη)

07/3 20:15 δράμα - υπόγειο αρχιτεκτονικής τοπίου (χρυσοβέργη)

σέκτα αυτομόρφωσης



αισχρή μειοψηφία

aisxroi@gmail.com

ΤΕΥΧΟΣ 8
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΣΙΑ
pmaaa_alex@yahoo.gr

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ
ΤΕΥΧΟΣ

ούπερ προσφορά για τα
απανταχού καρναβάλια!

ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 0.50 €
ΣΤΟ TAKE AWAY
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΥΣ
ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ ΣΤΑ ΕΞΗΣ
ΡΟΦΗΜΑΤΑ:

- 1) ΚΡΥΟ ESPRESSO
- 2) ΚΡΥΟ CAPPUCCINO
- 3) CAPPUCCINO
- 4) ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ
- 5) ΧΥΜΟΥΣ

Προσέλευμα τρέξι του Antifa Thrash θα βρείτε
στο https://madmaxx.espin.net/antifa_thrash.htm

Κλωτσιές στους φασίστες και τους ψηφοφόρους τους

Οι κλωτσιές έδειξαν ότι στον έβρο υπάρχουν 6739 ακροδεξιό-φασίστες, Βέβεια, τα διάφορα παρακλάδια της αριστεράς (κοινοβουλευτικής και μη) να υποστηρίζουν και πάλι, ότι οι φασίστες είναι λιγότεροι από 6739, γιατί μέσα σ' αυτό το νούμερο έχει και αγανακτισμένους που θέλανε να τιμωρήσουν τους πολιτικούς χωρίς να ξέρουν τι ψηφίζουν. Νομίζουμε ότι είναι τουλάχιστον αστείο να αναμασάει αυτή την καραμέλα με τους ανίδεους ψηφοφόρους κάθε φορά που βγαίνει το εκλογικό αποτέλεσμα. Μετά από τόσα και τόσα που έχουν ειπωθεί για την νεοφασιστική συμμορία, και λίγο πολύ έχουν φτάσει στα αυτιά όλων, δεν υπάρχει καμμία δικαιολογία πια για τους ψηφοφόρους τους.

Εμείς, από τότε που η χρυσή αυγή πρωτοεμφανίστηκε στις οθόνες, υποθετήσαμε το σύνθημα των Αυτόνομων "Κλωτσιές στους χρυσαυγίτες και τους ψηφοφόρους τους" που στην περίπτωση μας σημαίνει πρώτον, ότι όλοι αυτοί ήξεραν από την αρχή πολύ καλά τι ψηφίζουν και δεύτερον ότι οι 6739 ψηφοφόροι του έβρου (και οι 388.447 συνολικά στην επικράτεια), είναι μόνο η κορυφή του φασιστοπαγόβουνου.

Βασικά να πούμε, τα γαυγίσματα του τρίτου κόμματος δεν απέχουν πολύ από μια οποιαδήποτε συζήτηση σε εβρικό καφενείο, πχ "μην ξεχνάμε ποιος μας έφτιαξε τους δρόμους", "ενός παπαδόπουλος μας χρειάζεται", "ήρθαν αυτοί-οι μετανάστες και μας πήραν τις δουλειές" κ.λ.κ. Ακόμα χειρότερα όμως, το κόμμα που ήρθε πρώτο στο νομό είχε για προεκλογικό υλικό 12 χλμ συμπαιτόπλεγμα και ο βουλευτής που έβγαλε (πρώτος με 13478 ψήφους μάλιστα) είναι ο αρχιμαπάτος της υποθέσης ζαρτινιέρα (βλ προηγούμενο τεύχος).

Για εμάς φασισμός δεν είναι μόνο οι χοντροί παππούδες και οι χοντροί σκινχεντές, αλλά είναι και οι μάπατοι με τις αυξημένες "αρμοδιότητες", όπως είναι και το μαφιόζικο κεράλαιο που γιγαντώνεται τόσο ώστε να διεκδικεί ρόλο στη διαχείριση του κράτους. Φασισμοί είναι και εκείνο το κομμάτι της κοινωνίας που βλέπει σε όλα τα παραπάνω την επιβίωση του μέσα στην καπιταλιστική κρίση. Είναι τα αφεντικά μας, μεγάλα, μεσαία και μικρά, που δε θα διατάζουν να φορέσουν και μαϊνάνδρους και περικεφαλαίες αν αυτό βοηθάει στο να ψευτίζουν να μας ξεζουμίζουν, ακόμα κι αν χρειαστεί να ξεκάνουν κάποιους από εμάς.

Είναι αυτός ο ορισμός του φασισμού σωστότερος από άλλους που δίνουν οι διάφοροι ειδικοί; Δε μας νοιάζει, δε χρειαζόμαστε εξιστομητικό ακριβεία αλλά έναν ορισμό χρησιμο στο την κατεύθυνση της συλλογικής σκέψης και δράσης αυτών που στοχεύει ο φασισμός. Το μόνο ανάχωμα στο φασισμό μπορούμε να το χτίσουμε εμείς, η σύγχρονη εργατική τάξη, μαζί, ντόπιοι και ξένοι, με πτυχία ή χωρίς, στα γιγαντιαία και στις καφετιέρες, στα χορφακια και στα γραφεία, στα πανεκπαιτήματα και στα γήπεδα.



Αυτά τα 751 ευρώ ποιος θα τα πάρει;

Αν αύριο μας δώσει ο Τοίπρας βασικό μισθό 751 ευρώ φυσικά και δε θα πούμε όχι. Παραβλέπουμε το γεγονός ότι ο διάφορος υπουργός/ανασπληρωτής/ανυποβουλευτικός/ξένου ήδη αρχίζει να τα μασάνε και υποδράχεται ότι πρώτα θα βοηθήσουν τα μικρομεσαία αφεντικά μας (και βλέπουμε αν μείνει τίποτα για εμάς). Ας υποθέσουμε όμως ότι αύριο κιάλια ή παρέα του Τοίπρα κάνει το βασικό μισθό 751 ευρώ κανονικά και με το νόμο. Τι σημαίνει αυτό στη σημερινή ελληνική πραγματικότητα;

* Μήπως αυτά που παίρνουμε σήμερα είναι όσα λέει ο νόμος που ισχύει τώρα; Η πλειοψηφία των εργατών σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν πρόκειται να πάρει ούτε ευρώ παραπάνω, για τον απλοϊκό λόγο ότι πληρώνονται μαιφρα ή στην καλύτερη περιπτώσει άλλα υπαργάφου, άλλα ωράρια δουλεύουν και άλλα πληρώνονται.

* Μια ειδική περίπτωση είναι οι παχιόγεμιοι στο ελληνικό τύπο καθεστώς σκλαβιάς που λέγεται οικογενειακή επιχείρηση. Αυτοί έτσι κι αλλιώς παίρνουν όσα λέει ο μαζακιές/μαμιά/θείος/παππούς οι περισσότεροι. Σε κάποιες περιπτώσεις σ'αλήθεια δεν περισσεύει φράγκο, αλλά τουλάχιστον όλη η οικογένεια είναι άφραγκο αφεντικό του εαυτού της.

* Για τους μετανάστες εργάτες τα έχουμε ξαναγράψει, φροντίσει το ελληνικό κράτος εδώ και δεκαετίες να τους κρατάει παράνομους, δηλαδή στη δικαιοδοσία των μάπατων και των ρατσιστών. Άρα για τα εργασιόκα των μετανάστων, αντί για το υπουργείο εργασίας και τη γαση, κανονίζει το δημόσιας τάξης, και οι συλλογικές συμβάσεις τους υπογράφονται στον πάτο του αγγείου.

* Τέλος οι λίγοι εργάτες που πληρώνονται τυπικά και σύμφωνα με τη νομοθεσία, είναι αυτοί που δουλεύουν σε μεγάλες επιχειρήσεις, δηλαδή τα αφεντικά τους έχουν έτσι κι αλλιώς την δύναμη να πούνε στους συνδικάτους να το πάρουν όσησεν το νομοσχέδιο για το βασικό μισθό των 751 ευρώ. Αλλά ακόμα κι αν δεν την είχαν, αύριο κιάλια αντικαθιστούν τους νόμιμους εργάτες με παράνομους ή με τίποτα κοροϊδία με voucher ("επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας"), δηλαδή ψαρεύουν από τις άλλες κατηγορίες εργατών που ανεφάρμαμε παραπάνω.

Είναι λοιπόν γελοίο να περιμένει κανείς ότι οι μισθοί θα ανέβουν με μια απόφαση της κυβέρνησης. Άλλωστε και όταν έπασαν οι μισθοί αυτό δεν ήταν απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης, αφού στην πραγματική ζωή είχαν ήδη πέσει. Οι νόμοι δεν φωτρεύουν στα κεφάλια των υπουργών, έρχονται να επικυρώσουν τυπικά κάτι που συμβαίνει ήδη ή είναι άρρωμο να συμβεί. Οι νόμοι ακολουθούν την πραγματική κίνηση της κοινωνίας και όχι το αντίθετο. Τα μνημόνια που καταρρίβονται όλοι μαζί οι αριστεροί, οι καμμενίοι, οι πιστοί του παπίσιου και οι νεοαίψι, ήρθαν παλιών να επικυρώσουν την πολυήχρονη κατάσταση κατά την οποία τα αφεντικά ζούσαν χωρίς ανταπόλο γιατί εμείς σκοπεύσαμε σαν πολίτες, αν έλληνες, ή σαν οτιδήποτε άλλο αντί να οργανωθούμε αυτόνομα σαν εργάτες. Οι μισθοί θα ανέβουν μόνο αν αναγκάσουμε τα αφεντικά να τους ανεβάσουν, όλοι μαζί, εργάτες και άνεργοι, ντόπιοι και ξένοι, από τη θέση ισχύος που μας δίνει η συνειδητοποίηση του εαυτού μας σαν συλλογικό παραγωγικό όλου του πλοτύου αυτής της κοινωνίας. Μακριά από κόμματα, πατριδες, εκκλησίες και άλλες μαφίες. Είναι δύσκολο αλλά δεν υπάρχει και άλλος τρόπος.

Πού τα ξέρουμε όλα αυτά; Πρώτον και όπως λέμε και ξαναλέμε σε κάθε τεύχος, αυτό το έντυπο το γράφει, το πληρώνει και το μοιράζει μια μικρή ομάδα εργατών και ανέργων. Δηλαδή, όχι κόμμα ή αλληλέγγυοι ή φίλοι των εργατών, αλλά εργάτες οι ίδιοι. Οπότε τα ξέρουμε γιατί μας αφορούν εμάς τους ίδιους και πολύ άμεσα μάλιστα. Αντι να βασιζόμαστε σε ιδεολογίες, θρησκείες ή εξπνιμάδες των δημοσιογράφων, προσπάθουμε να ερμηνεύουμε τον κόσμο με βάση τις δικές μας καθημερινές εμπειρίες. Είστην προσπαθούμε να μαθαίνουμε και από τις εμπειρίες άλλων που, αν και κάνουν πολύ διαφορετικές δουλειές από εμάς ή είναι άνεργοι ή φοιτητές, βλέπουμε ότι βρίσκονται στρμωγμένοι στην ίδια θέση μέσα στην άρρατα ταξικών συγκρούσεων που είναι η ελληνική κοινωνία. Αν σας ενδιαφέρει να συμμετέχετε στην εργατική έρευνα της Αυτόνομης Πολιτικής Ομάδας Fallout επικοινωνήστε στο pmaa_alex@yahoo.gr