



ANTI FA THRASH

ΤΕΥΧΟΣ 3
ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2014
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ



ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ

ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ pmaa_alex@yahoo.gr

FALLOUT
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ



Η τοπική εφημεριδούλα Ελεύθερη Θράκη έχει συγκεκριμένη θεματολογία και ύφος, για να το πούμε σχηματικά ο Στόχος είναι μπροστά της κυριλέ κεντροδεξιά. Σε πρόσφατο φύλλο της, εκτός από τα συνηθισμένα θέματα -τουρκικό προξενείο, τζιχαντιστές, Τσίπρας, σακχαρώδης διαβήτης και άλλοι κίνδυνοι του ελληνισμού- δημοσίευσε μια επιστολή ενός μεγάλου (σε ηλικία) δικηγόρου και άπατου υποψήφιου ευρωβουλευτή της χ.α.

Ο ενεργός αυτός πολίτης παραπονέθηκε στο δημοτικό συμβούλιο για τους γραμμένους τοίχους στο κέντρο της πόλης που υποβιβάζουν το πολιτιστικό μας επίπεδο. Κάθε πολίτης λέει έχει δικαίωμα να διαμορφώνει την προσωπικότητά του και να εκφράζεται κόσμια μέσω του τύπου, ενώ “φασίστες είναι αυτοί που επιβάλλουν την άποψή τους με το έτσι θέλω”.

Αυτά τα all-time classic επιχειρήματα θα έπαιρναν σίγουρα καλό βαθμό αν ήταν σε έκθεση α' λυκείου, αλλά στον πραγματικό πλανήτη γη μάλλον δουλεύομαστε. Αυτός ή αυτή που βγαίνει τη νύχτα με σπρέι και ρισκάρει να περάσει τη νύχτα στο τμήμα, προφανώς δεν βλέπει καμιά επιλογή να εκφραστεί από πουθενά αλλού. Η κατηγορία “περιθωριακοί” κάπου δεν κολλάει με τις ανησυχίες του φασιστοδικηγόρου εκεί που λέει ότι καλά αυτοί που γράφουν αλλά οι υπόλοιποι γιατί δεν τους ρουφιανεύουν;

Επειδή όποιος μιλάει για περιθωριακούς και άκρα προσπαθεί να κρύψει αυτό που βρίσκεται ενδιάμεσα. Την πανηλίθια θεωρία των άκρων θα την ξεφτιλίσουμε σε άλλο τεύχος, προς το παρόν αρκεί να πούμε ότι για εμάς η κοινωνία δεν έχει άκρα που διαλέγει να πάει όποιος είναι ζωηρός και στη μέση οι πολίτες, το κοινό καλό τους και οι καθαροί τοίχοι. Βλέπουμε την κοινωνία σαν αρένα διαρκών συγκρούσεων στις οποίες συμμετέχει ο καθένας ανάλογα με τη θέση του μέσα σε αυτή, είτε το θέλει είτε όχι.

Για τα ίδια τα συνθήματα, ούτε εμάς μας ενθουσιάζει το μοτίβο “σκατά στο ένα και σκατά στο άλλο”, αλλά δεν μπορούμε να απαιτούμε από όλον τον κόσμο να έχει το συγγραφικό επίπεδο του Antifa Thrash. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχει αρχίσει να εξαπλώνεται εδώ γύρω μια δυναμική κουλτούρα δρόμου της οποίας είμαστε μέρος, και κάνει τους “τοπικούς άρχοντες” να ανησυχούν, δείχνει στους καφετεριοπατριώτες ότι σ’αυτή την πόλη δε σκεφτόμαστε όλοι το ίδιο και κρατάει τους πατενταρισμένους νεοναζί μαντρωμένους στο μπαλκόνι του γραφείου τους.



Σημειώνουμε για το τέλος ότι ο μεγαλόψυχος δημοσιογράφος της Ελ. Θράκης συγχωρεί τον άγνωστο που έγραψε με σπρέι “Σούλα σ’αγαπώ” απέναντι από το καπη. Καλή η προσπάθεια να φανεί φιλικός με την ερωτευμένη νεολαία, μόνο που απέναντι από το καπη παλιομευτή γράφει Τζεμιλέ και όχι Σούλα. Αλλά για τους πατριώτες δημοσιοκάφρους όποιος δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος έχει δικαίωμα να υπάρχει δημόσια μόνο σαν “ισλαμική απειλή” ή “πρόκληση του τουρκικού προξενείου”.

Ο Ισίδωρος είναι άνεργος χοροδιδάσκαλος με πτυχίο ΙΕΚ. Το καλοκαίρι όμως δούλευε γκαρσόνι σε παραλιακό καφενείο με παππούδες, nonasport και τάβλι με τάρζαν. Από χρήμα έβγαζε αρκετό για να βγάξει γούστα αλλά όταν πήγαινε κομμάτια στη δουλειά το αφεντικό το έλεγε στο γέρο του που είναι φίλοι και ο γέρος του τραβούσε μια εκπομπή μισή ώρα και βάλε για το τι θα κάνει επιτέλους στη ζωή του, καθότι ο Ισίδωρος ζει στο πατρικό του 28 χρονών γάιδαρος (όπως λέει ο ίδιος).

Ο Ισίδωρος υποψιάζεται ότι για να μπορέσει τα αφεντικό του να πανηγυρίσει μαζί με το Σαμαρά και τους παππούδες στο καφενείο την αποχώρηση της τρόικας, προϋπόθεση ήταν να πιάσει ο Ισίδωρος πάτο σαν εργάτης αλλά και σαν προσωπικότητα.

Ο Ισίδωρος δεν μπορεί να κάνει τίποτα για όλα αυτά γιατί α) είναι μόνος του και β) είναι προϊόν της νοσηρής μας φαντασίας. Σκοπός της έρευνας που κάνει η Αυτόνομη πολιτική ομάδα Fallout είναι να μάθει τι ρόλο βαράνε οι πραγματικοί Ισίδωροι, αν ταιριάζουν οι θεωρίες μας στην αληθινή τους εμπειρία (όχι αν ταιριάζει η εμπειρία στις θεωρίες) και να μας ενώσει ώστε να βρούμε μαζί τι μας κατατρέχει και συλλογικές λύσεις για να το αντιμετωπίσουμε (γιατί και εμείς στη Fallout Ισίδωροι είμαστε).

Για δηλώσεις συμμετοχής στην έρευνα επικοινωνήστε στο email **pmaa_alex@yahoo.gr** και όταν βλέπετε κάποιο σύντροφο με μπλοκάκι να παίρνει συνέντευξη μην πετιέστε και ζητάτε μία καλαμαράκια.

Προηγούμενα τεύχη του Antifa Thrash θα βρείτε στο site του αντιεξουσιαστικού βιβλιοπωλείου και αρχείου εντύπων Mad Marx. <https://madmarx.espiv.net/>

